

Fredag d. 12-01-24 uge 2



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING



Det forlyder, at indscanningen af skolens titler til vores nye udlånssystem er vel overstået, og der er næsten 5000 bøger i systemet. Nu kan vi bedre og hurtigere registrere elevernes lån af bøger, og derved give besked, hvis der forputter sig nogle hjemme under sengen, eller i drivhuset. Stor tak til jer blandt forældre, personale og pedelklub, som lagde kræfter og tid i projektet. Det vil uden tvivl gavne bibliotekets anvendelighed for alle parter.

I går var Yngstegruppen til Bolddag i Aalestrup, og det var De Himmerlandske Friskoler der arrangerede. De inviterede var børn i 0. og 1. klasser. Vi var så mange, at to haller skulle bruges, og der var et mylder af børn alle vegne. Til næste år kommer Ullits sikkert med, så bliver vi endnu flere. Vigtigt med disse arrangementer, så eleverne pludselig har en bredere kreds at spejle sig i. Godt med egen bus, så kan vi lettere komme omkring. Når vi nu taler om bus, så er Sebastian,

far til Aron, Frey og Nora næsten færdig med at tage buskørekortet. Han har været på et 5 ugers kørekortskursus, og er færdig med teorien, og når den praktiske prøve er i hus (vi krydser fingre) i starten af februar, så vil han afløse Lars og Ernst. Samtidig samler vi dagene, så Sebastian tager mandag og tirsdagskørslerne + det løse, og Holger kører onsdag, torsdag og fredag. Når vi nu er ved at snakke bus, så husk, at kommunen har fundet på det geniale, at børn under 16 gratis kan køre med bus rundt i kommunen. Det er ikke alle ruter, men bl.a. 111, som går gennem Overlade, er med. Om det så i fremtiden betyder, at vi kan undvære vores lille bus, er jeg dog ikke helt sikker på, men viser det sig, at mange elever kan komme til os med det offentlige, så skal det selvfølgelig overvejes. Det er ikke kun transporten til og fra skole, som bustransporten dækker, men også besøg hos venner og bekendte, tur i bio, eller i svømmehal. God rejselyst.

Om lidt går vi i gang med at indrette/bygge et bådskur til Sjægten, og til inspiration har jeg på forrige sommers sejltur taget dette billede af sjægteværkstedet ved Doverodde. Måske vi sætter barren lidt lavere, men det går også.



God weekend, og lige et Karen Blixen citat til start:

”Du behøver ikke at være stor for at begynde, men du skal begynde for at blive stor.”

Hilsen Troels