



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRINSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Sig nærmer julen, det lar´ sig ikke skjule.

På torsdag i næste uge inviterer vi til klippeklistredag. Det er en tradition, at de forældre, og bedsteforældre der kan, deltager i menageriet. Det foregår i skoletiden.

Om fredagen er der Julemarked og indskrivning. Det starter kl. 17.00, og slutter kl. 20.00. Det er FDF og Støtteforeningen, der står for Julemarkedet, mens skolen står for indskrivningen. Husk man kan tilmelde sig til aftensmad mod betaling. Julemarked er i Hallen, mens indskrivning er i Yngstegruppens lokale, som ligger i bunden af skolegangen, lige før vores SFO.

I går var sidste omgang skole/hjemsamtaler, og vi vil gerne takke for nogle gode samtaler rundt i grupperne. Husk, at hvis der er særlige punkter til samtalen, så aftal det på forhånd. Der er kun sat 15 minutter af til hver samtale, og er der noget ud over, så kontakt klasselæreren, så aftaler man et møde til de punkter på et andet tidspunkt. Så er der god tid til det, for ellers rykkes hele tidsrammen.

I tirsdags var bestyrelsen og de ansatte på tur til Vejrlernes Naturfriskole i Øsløs. Vi var 21 afsted, og ideen var, ud over og lade sig inspirere af en anden skole, at se deres

nybyggede børnehave, og høre dem fortælle hvordan en naturfriskole ser ud i Øsløs. Det var rigtig spændende. De er kun 4 år ældre end os, men havde sparet 3,5 mil. kr. op, som de kunne putte ned i børnehaven. Jeg tror hver af os, der var med, tog noget med sig hjem fra turen, og sikkert ikke det samme. Jeg bed mærke i skolelederens betragtninger om det ret uforudsigelige udgangspunkt man har, når man skal styre en økonomi på en friskole og Børnehus, hvor få børn mindre eller mere, pludselig betyder forskellen på et stort overskud eller underskud i regnskabet. Usikkerheden er et grundvilkår på vores små friskoler, ikke kun her hos os, men det må ikke få dagligdagen, undervisningen, samværet og kvaliteten omkring børnene og personalet til at dale. Der er gode og mindre gode tider, men det er sådan det vil være, og det kan vi lige så godt ruste os til, og så glæde os, når det går godt, og fortælle hinanden, at der, lige om hjørnet, der ligger guldet begravet.

Der har aldrig været flere børn i Børnehuset, end nu, og til sommer stiger børnetallet igen i skolen.

Lige nu glæder jeg mig over et utroligt arrangement blandt personalet, og det smitter af på børnene. Der sker hele tiden nogle underlige, og fede ting omkring os, og initiativet blomstrer i kroge og hjørner. Man skal bare være åben for at se det. Prøv at se ind i Skroget; nede i kælderen under vuggestuen; bag døren hvor der står bibliotek; om lidt i lærerforberedelsen og lærerbiblioteket, bare lige for at nævne nogle steder, hvor det bobler og syder. Der bliver arbejdet på en reovering af skolekøkkenet, sammen med gode folk fra byen, og sådan kunne jeg blive ved.

Et lille citat fra Piet Hein:

- : Stor er den som véd, men større er den som véd hvor man skal spørge.

God weekend, Troels