



September 2023

Kære forældre i Børnehuset

I år er der tilmelding til årets forældremøde i Børnehuset, for vuggestue og børnehaves forældre (: Og hvorfor er der så det...?! Ja vores mund er lukket med syv segl, men vi HÅBER på at se jer. Så udfyld sedlen og send den med retur i næste uge – så kan planlægningen nemlig for alvor gå i gang.

I børnehaven gælder det stadig, at børn gerne må tage legetøj med hjemmefra. Nogle børn gør det og andre gør det ikke. Nogle af de yngste børn finder tryghed i at have en bamse med hjemmefra, som lige hjælper dem med at sige farvel til mor og far, mens nogle af de ældste gerne vil vise kammeraterne deres seje legetøj og bruger det i deres fælles leg. For nogle børn betyder det ikke en dyt og de leger bare med, eller bruger Børnehusets legetøj. Det fungerer faktisk fint.

Vi har fået en del nye forældre i Børnehuset og derfor lige en opremsning af vores regler.

Reglerne for at medbringe legetøj:

Legetøjet medbringes på eget ansvar og det er helt okay, hvis I ikke sender legetøj med. Det kan børnene godt forstå og vi har masser heroppe. De voksne i børnehaven guider, selvfølgelig, børnene i at lægge det i deres kasse, når det ikke er i brug og vi taler også med børnene om, hvorfor det er vigtigt. Men vi har ikke ansvaret for at holde styr på det. Ikke fordi vi ikke vil hjælpe børnene, men fordi vi potentielt kan have 24 børn, der har legetøj med i børnehaven og er det tilfældet, så skulle vi ansætte en legetøjs-ansvarlig, som ikke kunne lave andet, end at lede efter legetøj og hjælpe børnene med at finde ting, der er blevet væk (: Finder vi legetøj om eftermiddagen som ikke er vores, så kommer det i glemmekassen. En tommelfingerregel er, at det stykke legetøj der medbringes, skal kunne være i en lille turrysæk og der må ikke være dele så små, at de kan passe ned i et snapseglass – vi har stadig børn i børnehaven, der oplever verden gennem munden og derfor kan det være potentielt farligt.

Vi opfordrer også til at tage en snak med børnene, inden de får legetøj med. Tal gerne med dem om, hvad børnene skal leve op til, for at det fungerer at sende legetøj med dem i børnehaven. I



forhold til at passe på det og om de ønsker at dele det med andre. Giv dem gerne noget ejerskab og ansvar. Det kan de sagtens. Det er nemlig nogle dygtige og kompetente børn, I har.

I dag har børnehaven været i hallen. Stille finder børnene deres plads i køen, en fællessang synges inden afgang og 24 børnehavebørn lister af med munden lynet, da de ikke vil forstyrre, når de går igennem skolen. Jeg bliver lige imponeret hver gang – de var mussestille.



I dag har vi haft muligheden for at nærstudere noget, som vi ellers ikke kommer tæt på. En Duehøg. Duehøgen fløj desværre ind i vinduet hjemme hos Anne-Marie og klarede ikke det møde. Liam vidste, at det var en rovfugle og sikke mange spændende snakke det medførte. Det smukke dyr skal med Anne-Marie tilbage i skoven og begraves.

Nu er kl. 11. og jeg kan se, at vuggestuen kommer gående hen over skolegården. Solen skinner og vejret er lunt. Jeg gætter på de har været på tur. Måske i skoven, ved Katmosen eller på krattet. Der er store smil på børnenes ansigter, så mon ikke det har været en dejlig tur. Nu venter der vuggestue-smørrebrød til frokost, inden en velfortjent middagslur i barnevognen.

Er alting bare fryd og gammen i Børnehuset hele tiden – nej. Det er sjældent gnidningsfrit, når mange mennesker er samlet og det er helt naturligt. Vi kan bare tænke på os selv, på vores egne arbejdspladser eller i private sammenhænge, hvor vi er mange mennesker samlet. Vi er endda voksne mennesker og alligevel kan der opstå konflikter eller uoverensstemmelser. Vi voksne tænker nok ikke så meget over det længere, men det kræver faktisk en masse ressourcer og kompetencer af os for at få sociale fællesskaber til at fungere. De kompetencer som vi voksne har tillært os gennem livet og som stadig kan være svære at benytte, ja dem øver jeres børn sig på HVER DAG. Børnehuset er børnenes "arbejdsplads" og et af børnenes jobs er, at øve sig i at indgå i det store sociale fællesskab og dermed øve sig i alle de sociale kompetencer, som det kræver. Vi voksne omkring børnene skal derfor sikre børnene en tryk "arbejdsplads, hvor der er plads til den



enkelte, samtidigt med at man øver sig i at være en del af et fællesskab. Nogle gange viser vi dem vejen, andre gange går vi ved siden af og en gang imellem, skal de nyfundne kompetencer øves og vi skal lade børnene prøve selv. Tryghed og trivsel i leg og læring – det er kodeordene for os og I skal bare vide, at jeres børn gør det SÅ godt. Alle vil gerne gøre det rigtige, hvis de kan.

I næste uge er der to voksne i børnehaven, som holder velfortjent ferie – men heldigvis har vi dygtige faste vikarer, som allerede kender børnene og dagligdagen i Børnehuset og derfor skal vi nok få endnu en skøn uge.

Vi ønsker jer alle en fantastisk weekend

De Bedste Hilsner

Fra alle os i Børnehuset