



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

d. 01.04.2022

Kære forældre til børn i Børnehuset

”Ditte, Ditte, Ditte, der er ingen voksen mødt i Børnehuset i dag – de er vist blevet spist af julemanden”
APRIIIIIIIIIILSNAAAAARR... Godmorgen, klokken er syv og det er den første april (: Børnene griner og frem kommer Stine og Lene, der har gemt sig rundt omkring – ja og de griner lige så meget. Hold da op, der har været gang i aprils-drillerierne i dag. Faktisk var det ikke alle børn, der havde hørt om en aprilsnar før, men det skal jeg love for, at de er kommet efter... Så bliver du mødt af ”du har ost mellem tænderne” eller ”der løber en ulv på legepladsen” så er det med at passe på...

På legepladsen er bålsuppen sat over og børnene glæder sig – de håber selvfølgelig på, at netop deres forældre dukker op og spiser den lækre græskarsuppe. Alle, både store og små, har været i sving, for vi skal jo selvfølgelig hjælpe hinanden og ved I hvad, det er børnene faktisk rigtig gode til. De er gode til at få et ansvar og hjælpe til. Det er SÅ dejligt at opleve. Tak for jeres besøg i dag, kære forældre – det er skønt, at vi igen kan mødes til en kop uformel suppe på legepladsen og en sludder ved bålet. Børnene nyder det og vi nyder det.

I vuggestuen har Mica haft første dag og de andre børn var meget interesseret i ”baby”. Og Mica var også interesseret i de andre børn. Det er sjovt, hvordan nogle børn drages af andre børn, mens andre lige skal se verden an først.

I ugen har vuggestuen også haft besøg af Lene og Flemming, som er private dagplejere i Overlade. De kommer, sammen med deres dagplejebørn og er med i hallen en gang om måneden. Om man sværger til dagpleje eller vuggestue, ja det er en privat sag, men mange af børnene mødes i børnehaven senere og vi vil gerne være med til at knytte bånd. Endnu en ting, som vi har savnet under corona.

I dag har SFO-børnene for første gang haft lov til at have telefon eller tablet med hjemmefra, da fredag er spilletag i SFOen og det super længe har været et stort ønske fra børnenes side. I den forbindelse har jeg fået et meget relevant spørgsmål fra en forældre og TAK for det. Spørgsmålet lød; ”Udstiller det ikke de børn, som ikke må eller kan tage det med i SFO”?! Dette er en meget vigtig snak blandt vi voksne, men også noget som vi har talt med børnene om. Denne ”problemstilling” er løbende blevet vendt og børnene har selv været meget åbne omkring, hvad deres forældre har sagt om det. Denne snak har vi også med børnene, når vi taler fritidsaktiviteter, fødselsdagsgaver osv. og derfor er det naturligt at tale åbent om. Nogle kan og må noget i en sammenhæng, mens andre kan og må noget andet. Det er så vigtigt, at vi lærer



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

børn, at alle ikke er ens, men er lige meget værd på trods. Vi snakker om, at vi kommer fra hjem med forskellige regler og muligheder, men at vi sagtens kan være venner på trods. Vi snakker meget med børnene om at dele og være sammen om, men også om at turde stå ved og acceptere sig selv og hinanden. Så jo, ikke alle har de samme muligheder, men derfor bliver det en god oplevelse alligevel, for børnene er forberedt på det – og vi har selvfølgelig også en tablet her, som man kan låne, hvis man har behov eller lyst. Det har været en rigtig hyggelig eftermiddag i SFOen (: Og tak for spørgsmålet – det er SÅ relevant!

Husk det er på tirsdag der er skoleindskrivning for vores ABC-børn. Det er kl. 16.45 i fællessalen. Vil de sidste melde tilbage, om de kommer eller ej – det betyder lidt i forhold til forplejningen.

Rigtig god weekend fra alle os i Børnehuset.

Vi glæder os til at se jer igen i næste uge.