

Storegruppen har været i værkstedet, og opgaven bestod i at viderefortolke nogle af Leif Sylvesters værker. Her har eleverne arbejdet med plade-teknik og brug af glasur på ler skulpturer. Ydermere har eleverne skulle tillægge en bestemt følelse til skulpturen og dertil skrive en dialog mellem de to figurer. Man kan se udstillingen på glasgangen ude fra Stillegården, hvis man kommer forbi skolen.



Lige nu er der stille rundt omkring på Skolen. I vores kalender står der Julefrokost for Skolen, Børnehuset med forældre, bedsteforældre og andre. Men et hurtigt kig ind i fællesrummet fortæller med alt mulig tydelighed, at det ikke bliver i år, det kommer til at ske.

Jeg vedhæfter de nye retningslinjer, som kommer til at gælde for tiden efter nytår for skole og daginstitution.

Så er vi tilbage i tiden, hvor vi opdeler, adskiller, afspærrer, og aflyser. Det er efterhånden blevet mine hadeord, og i princippet

uforenelige med de værdier vores friskole står for. Så vi er nødt til at opfinde nogle nye måder, at være fælles på. Tænker vi holder fælles morgensamlinger efter nytår, men med en gruppe i fællesrummet som står for samlingen, og med de andre grupper på teams rundt omkring i klasserne. Kommer det til at virke? Vi får se, men noget må der gøres, hvis vi ikke skal blive alt for fremmede for hinanden.



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredagsbrev d.17.12.2021-uge 50

Som det måske fremgår af billedet, så har St. Lucia været på besøg på skolen. Måske ikke i egen person, men i overført betydning. Symboliseret af de mange piger fra Lillegruppen og op. Dette billede er fra 2019, hvor vi måtte være i Salen. I år var det for mørkt til at tage billeder. Men I kan se Kamillas filmklip på FB.

Meget stemningsfuldt



