

Fredag d. 07-01-22 uge 1



## OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

### TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING



Når julepynten skal ned, er det godt at have de store elever til hjælp. Det er næsten altid Lone, der tager fat om nældens rod, og kommanderer (i nutidssprog hedder det uddelegerer) eleverne rundt på skolen, for at jage nisser, hjerter og lignende på afveje. Og dermed slutter julemåneden også.

Ud over julepynt nedtagning er der også tid til faglig fordybning, som det fremgår af det næste billede.

Jeg er næsten sikker på eleverne arbejder med Pippi Langstrømpe. Så er der basis for alternative løsninger på værelsesindretning, husdyr på værelserne og gulvvask på flere forskellige måder. God weekend.



En forælder spurgte hvornår det bedste tidspunkt for hjemmepodning er. Hvis I pøder søndag aften og midt i ugen, så tænker jeg det er optimalt, men det styrer I helt selv; der kan sagtens være relevante grunde, til at gøre det

anderledes. På mandag får de elever, hvor I ønsker det, to nye testkit med hjem. Så har I til næste mandag.

Nu har vi en måned med meget almindelige skoledage på tapetet. Der er ellers bolddag med De Himmerlandske Friskoler for de mindste, forsinkede juleture, og snart dramauger, som skulle krydre den ellers kolde og mørke tid her i januar og februar, men det er lidt usikkert, fordi situationen de næste uger vil være med til at bestemme, hvor meget der vil være mulighed for arbejde på tværs af klasserne de næste måneder. Den der lever får se.

Lidt fra kalenderen. Tirsdag d. 18. og onsdag d. 19. januar er der skolehjem samtaler med Simon og Jakob for Storegruppen. I vil få nærmere at vide. Vi bestræber os på at afholdt skolehjemsamtaler for LM og SM i januar også. LG har afholdt skolehjem samtaler i efteråret inden Anne gik på barsel.

Det forlyder i øvrigt, at hun har fået en lille d. 23. december. Stort tillykke herfra.



Her til slut et dugfrisk indslag fra Lillemellem. Der var bål, og så skulle man i billedkunst male hvad man så, og det gjaldt om at lave mange tegninger.

Her er et udpluk.

Lige en ganganger blandt ordsprog. Man kan mene om kineserne hvad man vil, men det med ordsprog, det er de gode til:

*Det er bedre at tænde et lille lys end at forbande mørket*

God weekend til alle.

Troels

