



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredagsbrev d.08-10-2021



Det billede her er taget lige efter en strabadserende rotur i 3 robåde fra Møgelø til Himmelbjerget; og kort tid efter en endnu strabadserende gå tur op til toppen af en af Danmarks højeste punkter, men lige før ungerne fik en stor is, som Sonja og Niels Erik og Støtteforeningen havde givet penge til. Tak for det.

I dag er det hviledag hjemme for de gæve lejrskolefolk fra Møgelø, så det er kun deres våde underbukser og strømper, der tiltrækker sig opmærksomhed i personalerummet. Der ligger nemlig spredt rundt omkring forskellige glemte stumper stykker tøj, som af helt ubegribelige grunde, ikke er hos rette ejermand eller kvinde. Så måske mandag vil kunne bringe de ulykkelige stykker tøj til en glædelig genforening. Det er hermed viderebragt; mangler man hjemme mulige effekter, kan de afhentes på skolen.

Næste uge har vi anderledes uge med håndværk som samlet tema for ugen.

I har fået besked via Viggo, og der kommer lidt mere i dag også. Men når vi har anderledes uger, så slutter skolen altid kl. 13.00. Bussen kører derefter, og derfor er der kun en eftermiddagsafgang i næste uge,

Fredag afsluttes ugen op til efterårsferien med skolernes motionsdag, og derfor er en vis påklædning dertil egnet, en fordel. Tjek selv vejrudsigten.



Påklædning tilpasset aktiviteten er også brugt på Møgelø, som man kan se af billedet herover. Hvis det var mig der skulle i vandet, var det med flyverdrag, hue og vanter, men der er vi nok forskellige. Ungerne nød bademuligheden rigtig meget, årstiden til trods.

Dejligt med to veloverståede lejrskoler, dejligt vi igen kan komme lidt ud i verden, dejligt vi igen kan være sammen med ungerne på en mere nærværende måde, end Teams giver mulighed for. Så der er nok at være glad for, det er kun ens egen skyld, hvis man ikke er det.

Tak for nu; fra alle os på Overlade Friskole og Børnehus, og god weekend.