

OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING



Fredagsbrev d.01-10-2021

Dejligt... Nu kan vi igen invitere ind i huset, og i forgårs var det bedsteforældrene i SFOen, der stod på spring for at være med.



Der summede af aktivitet overalt, ikke mindst i skolekøkkenet, som det ses af billederne. Hvor er det godt, vi har så gode faglokaler, hvor man virkelig kan være mange samlet. Det er en gave, og den benytter vi os af.



I skrivende stund nærmer 7-8 klasse sig hastigt Hobro station, og det bliver spændende, når de på mandag kan fortælle om turen. Vi har hørt fra Simon og Jakob, men det er ikke sikkert, at det er de samme historier, eleverne fortæller.

Nyt fra personalesiden: Da Friskolen og Børnehuset slog dørene op august 2016 havde vi fundet en sekretær der vidste noget om friskoler... i Barcelona!

Det passer ikke helt, for Ane Louise flyttede først senere til sydens sol, men det der den gang var vigtigt, var at finde en, der kendte til de specielle forretningsgange, som friskoleverdenen er bundet op på. Det gjorde, og gør stadig, Ane Louise. Men vi vil gerne have en sekretær i huset, og derfor stopper Ane Louise første februar. Hvad gør vi så?

Så ansætter vi bare en der har vildt meget lyst til at prøve kræfter med sekretærjobbet på en lille friskole, og som har en hel del børn fordelt lidt overalt her hos os. Hun vil derudover gerne have timer i vores SFO, lidt i skolen og være vikar, når det passer. Så kan man vist ikke være bedre kvalificeret.

Så byd Else velkommen som vores kommende sekretær.

Tak til dig Ane Louise for den tid her hos os. Du har været eminent for Skolen og Børnehuset, og et levende leksikon omhandlende arbejdstid, ferielovgivning, løn og sån... Dejligt du har så meget at lave i din sekretærbiks, men hvis vi har brug for lidt rådgivning hen ad vejen, så ringer vi.

Nyt fra Børnehuset: Der er pædagogisk dag, og så lukker vuggestue, børnehave og SFO. Det er den 29 oktober. Husk det, for der er virkelig lukket.

Fra nu deltager Børnehaven i skolens morgensamling til sangdelen om mandagen. De går fra børnehaven kl.8.10, og møder man senere ind end det, så er der voksne i børnehaven, der tager sig af barnet. God sanglyst.

I næste uge er 3-4-5. og 6. klasser på Møgelø. De lover rigtigt fint vejr med højt solskin, så det skal nok gå. Husk udetøj til årstiden!!! Man ved jo aldrig med den vejrudsigt. Uanset hvad, så bliver det en god tur, og alle sejl (og årer) er sat for en god uge.

Hav en god weekend.

Troels