



Kære forældre i Børnehuset.

Så er det på mandag, at vi skal samles i fællesrummet til forældremøde. Dagsorden til første halvdel af aftenen ligger på Facebook og hænger også på opslagstavlerne. Vi glæder os vildt til at byde jer velkommen indenfor i Børnehuset – denne gang må vi faktisk væres samlet, vi skal ikke sidde spredt i en kold hal og vi kan mere eller mindre holde et normalt forældremøde sammen med jer. Selvfølgelig skal vi stadig tænke os om, ikke dukke sløj op, vaske vores hænder ved ankomst og holde passende afstand til hinanden. Alt det vi kender så godt. MEN vi må være sammen igen og det er vores udgangspunkt. Det er SKØNT!

Hold da op hvor er vi glade for vores nye cykler. Det er så meget nemmer at komme på tur med vuggestuebørnene – både planlagte og spontane. Børnene får mange nye oplevelser (da vi kan komme længere omkring end på gåben), masser af frisk luft og de stornyder det, når vuggestuens personale tramper i pedalerne. Jeg ville ønske, at jeg havde en lydfil fra den første cykeltur. De små klukgrinede helt nede fra maven, da de cyklede ud af skolegården. Det kan kun gøre en i godt humør.

To dage om ugen, i et par timer, har vi besøg af Lasse fra Storemellem. Han har flyttet noget af sin undervisning ned i børnehaven og det kommer virkelig børnene til gode. De elsker, når Lasse kommer. Lasse er fuld af godt humør og leg – og han er SUPER god til børnene. Den ene dag er han med sammen med ABC-børnene, som nu har fået en stor ven fra skolen, inden de overhovedet er begyndt. Det giver en god tryghed, når de engang skal sendes ud i den store skoleverden. Hvor er det fedt, når vi kan bruge hinanden på kryds og tværs – det er en af de ting som vores lille sted kan. Vi kan skabe tryghed og en rød tydelig tråd for børnene.

I næste uge, d. 16. klokken 09., skal børnehavebørnene en tur i teatret. Eller det vil sige, at teatret kommer til os. Børnehavebørnene skal opleve "Der var engang", som er et interaktivt improteaterstykke, hvor børnene selv er med til at styre fortællingen. Vi har fået lektier for og skal sammen med børnene forberede nogle ideer til "ven-skabet". "Ven-skabet" skal fyldes med børnenes tanker og ideer ud fra nogle forskellige spørgsmål og så skal skuespillerne bruge dem, når de kommer på torsdag. Vi glæder os. Det er altid fedt med teater.

Vi ønsker jer alle en skøn weekend.

Med Venlig Hilsen

Personalet i Børnehuset.