



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING



Det var en dejlig fødselsdagsgave. Sikke et par krudtugler på hjul. Det er bare ud over stepperne med ungerne; og går det lidt op ad bakke, så hjælper elmotoren med.

Tak til Støtteforeningen og de lokale kræfter, der finansierede, og tak til Jesper, der har stået for det praktiske; og som alligevel måtte bøje sig for elektrificerede køretøjer.

I dag er det Skolens og Børnehusets fødselsdag, og det har vi fejret med tur fra Vilsted Fugletårn og tilbage til Skolen, med besøg af flere poster undervejs. Lærerne havde kæmpet sig vej ud i det blæsende og til tider regnfulde sensommervejr, for at tage godt imod eleverne på de forskellige poster, når eleverne stred sig gennem det lunefulde vejr. Alle var så optaget af aktiviteterne, så arrangementet med

lagkagebagning og efterfølgende kåring, er blevet udsat til på mandag. Så har vi noget at glæde os til... på en helt almindelig mandag endda.



Sådan ser man ud, efter et par timer ude omkring Vilsted sø og Lundeskoven. Ungerne var i rigtigt godt humør, vejret til trods. Dejligt at se, hvor gode de store elever tager sig af de små, og hvor seje de små er på en 5 km. tur i blæse og regnvejr. Så skal det nok gå...

Vi er nu alle tilbage på skolen efter vores lille intermezzo med Corona og nær kontakt. Det er dejligt at få lidt ro på undervisningen, fordi det trækker alligevel bedst, når alle skagler er spændt. Formuleringen ville nok ikke være gangbar på Nørrebro, men det er jo heller ikke der vi bor.

Husk at ønske hinanden tillykke med Overlade Friskole og Børnehus på 5-års fødselsdagen, og klap jer selv og den nærmeste på skulderen samtidig.

God weekend

Troels