



23.04.2021

Kære forældre i Børnehuset

Der sker som altid mange spændende ting i Børnehuset. I mine øjne er vi et dynamisk hus, som hele tiden udvikler os, justerer og sætter nye mål sammen. Altid med børnene for øje. Det er en super fed proces og jeg synes, at vi er kommet langt – men arbejdsløse, det bliver vi heldigvis ikke sådan lige. Der er altid noget man kan systematisere, stille skarpt på og blive bedre til. Sådan tænker jeg, at livet i et levende Børnehus altid vil og skal være. Kunsten er at finde en god balance, så alle kan følge med, finde tryghed, glæde, udvikling og finde ejerskab. Det gælder både børn og voksne.

Mette er kommet tilbage efter uddannelse og hvor er det bare dejligt at opleve hendes gejst, glæde og lyst til at blive en del af børnenes og Børnehusets hverdag igen. Hun har savnet os og vi, både børn og voksne, har savnet Mette – så det er skønt. Betyder det så, at vi ikke savner Stine. Nej. Heldigvis har Stine stadig nogle timer i SFOen og som vikar og derfor er hun stadig en del af vores hverdag.

Vores overordnede læreplanstema i denne tid er "Natur, udeliv og science". Børnene udforsker udelivet og naturen med alle deres sanser; de planter, mærker, finder, dufter, bygger, oplever og eksperimenterer – alt imens de voksne fortæller, viser, følger deres initiativ og nysgerrighed, samt skaber en masse leg i deres læring. Vi er heldige at opleve børnenes engagement og gåpåmod på tætteste hold og vi håber, at I nyder vores billeder, så I også kan få et kig ind i jeres børns liv i Børnehuset.

Børnehaven oplevede i går, at vi have fået nye "venner" på legepladsen – en koloni af flyvende væsner, der lignede jordbier. Der er små huller i jorden, som de dykker ned i og når solen skinner, ja så dukker de op. I dag har vi undersøgt sagen nærmere og Troels og Simon har vurderet dem til at være af arten Enghumle. De er heldigvis ikke farlige og stikker meget sjældent – men det er klart, at hvis vores nye "venner" kommer i hobetal og børnene er utrygge ved dem, ja så skal de fjernes fra legepladsen. Så nu må vi se...

Vi er altid meget ude og heldigvis er vejret pt. med os. Det betyder også, at der igen er tid til solcreme. Selvom solcreme kan være noget fedtet stads og lidt noget bøvl, ja så skal vi altså ikke klage over sol. Vi vil gerne, at børnene kommer indsmurte i Børnehuset (Når vejrudsigten byder det) og så smører vi børnene igen efter frokost. Vi har indkøbt solcreme fra Derma, faktor 30, som er allergivenlig og uden farvestoffer og det er den, som vi smører børnene i hos os.

I denne uge er det kun blevet sjovere at være på legepladsen, da Støtteforeningen har sørget for, at vi kunne købe en masse sjovt sandlegetøj til sandkassen. Hold da op hvor har det skabt meget godt leg. De



har også sørget for, at vi kunne få fisk i vores nye akvarium i SFOen – et ønske børnene har haft længe. Så TUSINDE TAK for det.

Helle og Lene har været på kursus i ”bring naturen ind på legepladsen”, hvilket ligger godt i tråd med, vores ønsker for vuggestuens nye legeplads. De har endda lokket naturvejleder Karin Winter til at hjælpe os, så vi får lavet en fed naturlegeplads til børnene i vuggestuen. Endnu et spændende projekt.

I denne tid har vi besøg i børnehaven og SFOen, hver onsdag eftermiddag, af Michael Bach. Han danser, synger, fjoller og spiller med børnene. De elsker det og elsker ham. Ja der er sågar en af pigerne, der synes, at han er søøøøød og har kysset postkortet med hans ansigt på. Lidt tidligt, lidt sødt og meget sjovt. Idoler kommer i mange former og i alle aldre.

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig weekend.

Med Venlig Hilsen

Personalet i Børnehuset