

Fredagsbrev d.11.6.2021 uge 23.



Og Børnehus

Billedet her er fra 2017, hvor en sommerudflugt starter med at iføre sig vanter, som det ses på billedet.



Billederne herunder er fra vores lejr tur til Møgelø i sommeren 2018. De kan godt bruges igen, fordi vi har besluttet at de kommende 4-5. og 6. klasser skal en tur til Møgelø. Vi havde planlagt Bornholm på vores pædagogiske dag, men fik kolde fødder fordi klasserne, på grund af Corona, ikke har været på en lejrskole hvor vi



prøver dem lidt mere af. Det er vigtigt, at vi har prøvet at tage toget sammen, administrere ventetider, kunne begå sig sammen med andre rejsende på en god måde, og være langt væk fra forældre uden mulighed for at blive hentet hjem. Disse områder er rigtig vigtige at kunne, før man sætter sig i et tog

fra Hobro station til Ystad. Vi har booket Møgelø i uge 40, men kunne ikke få fredag med, så vi kommer hjem torsdag eftermiddag til Hobro. Hvis vi er heldige, bliver vi nok hentet af en blå bus. 2018:



For at komme til Møgelø, skal man ro. Det er ikke helt så let, som det ser ud på film; når det unge forelskede par forsvinder i solnedgangen med rolige rytmiske åretag. Men hvor der er vilje, er der en vej, og rigtig mange af eleverne fik efterhånden styr på årerne, rytmen og den vanskelige koordinering med makkeren.

Jeg har lavet en lille kalender primært til brug for forældre til børn i Storemellem og Storegruppen her den sidste tid før ferien. Den får I vedhæftet dette fredagsbrev.

Denne uge har Storemellem og Rikke arbejdet seriøst med deres årsopgave. Det er en "light" udgave af den projektopgave 9.klasse slutter festen af med. Men der stilles krav til selvstændighed, planlægning, udholdenhed og systematisering. Det er store krav at stille til 6-7. klasser, men derfor startet vi allerede nu, så de kan få det lært, stille og roligt inden 9.klasse.

På søndag, siger Friskoleforeningen, så kommer der sikkert retningslinjer vi skal bruge til at kunne åbne på mandag. Det giver mig flash-back til det næsten halvandet år vi lige har været igennem, med meldinger af denne karakter i slutningen af ferier, eller weekender. Da vi næppe kan karakteriseres som et offentligt transportmiddel, så er der ingen krav om mundbind på hele vores område fra på mandag. Grupperne må gerne mødes på kryds og tværs, men må vi synge til morgesamling igen? Rengøring og hygiejne vil sikkert blive opretholdt en stund endnu, tror jeg.

Alt dette kan vi glæde os til at nærlæse på Undervisningsministeriets hjemmeside på søndag til aftenkaffen.

God weekend

Troels