

Fredagsbrev d.08-04.2021 uge 14.



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Sådan stod der i fredagsbrevet for nøjagtigt et år siden:

Tak for de gode snakke jeg har været så heldig at være med til de sidste par dage, hvor jeg har ringet rundt til jer alle. Det er min klare fornemmelse, at der bakes op om ikke at sprede virus, og I giver samtidig lærerne ros for deres indsats med lektier, vejledning, gode råd og "kollegial sparring".



Har jeg brugt dette billede før, måske, men synes bare det er så sjovt.

Noget der slog mig under samtalerne, var forskelligheden i udmøntningen af undervisningen fra det ene hjem til det andet, mens der samtidig var overvejende tilfredshed med undervisningen, nu hvor man selv stod for den. Her kan der uddrages flere moraler, det vil jeg ikke trætte

jer med, men bare sige at med opfindsomheden, overbærenheden, tålmodigheden og ikke mindst forældrekærligheden kommer man rigtig langt i disse tider. Tænker ikke ungerne for alvor lider overlast hjemme hos jer.

Hvad så efter påske er det relevant at spørge om. Hvad nu hvis nedlukningen fortsætter derefter? Der var mange familier, der sukkede lidt over spørgsmålet, "men det skal nok gå", var langt de flestes udmelding.

Ja, så gik der et år, og tragisk nok kan vi stille os akkurat det samme spørgsmål: Hvad nu efter påske, hvis nedlukningen fortsætter.

Men der er et lille håb i mørket nu hvor vaccinen begynder at gøre os immune, og smittetallene stagnerer.

Fra vores egen lille andedam kan berettes, at Simon starter på skolen efter en 3 måneders barselsperiode. Men da han kone Sanne er så heldig at blive ansat på en efterskole før deres lille dreng kan komme i daginstitution, så er Simon hjemme tirsdag og torsdag fra nu og til sommerferien, og på skolen de 3 øvrige hverdage. Drypvis barsel hedder det. Men vi er i den heldige situation, at Rikke og Kamilla tager nogle af Simons timer, så det skal nok gå fint.

Vi er trætte af hele tiden at skulle lave nye nødundervisningsskemaer, så derfor har vi lavet et skema, som meget mere ligner dem, vi normalt underviser efter. Det giver lidt udfordringer, når 5., Storemellem og Storegruppen skiftevis er på skolen, og skiftevis bliver hjemme undervist. Men vi tager udfordringen op, og så håber vi det kommer til at gå. Derfor får I nu et skema vedhæftet dette fredagsbrev. Som I kan se, er der lidt flere forskellige fag, bortset fra Storegruppen, som fokuserer på de 3 prøfefag de skal op i. Et andet sats med de nye skemaer er håbet om, at de gode Coronatal medfører, at de store elever hurtigt kommer tilbage på fuld tid, og derfor vil et normalt skema passe fint i den sammenhæng. Så er vi ligesom på banen med det samme.

Der har sneget sig en ikke helt ubetydelig administrativ byrde ind på skolen af bagdøren i skyggen af Corona pandemien. Kviktesten, og det deraf afledte arbejde af administrativ art; registrering, arkivering, indberetning til SSI, indretning og rengøring af prøverum og ikke mindst procedurer for en hurtig afvikling af testene, så poderne hurtigt kan komme videre til næste skole. Bodil kører hele maskineriet, og det er en stor lettelse for os andre, at hun klarer det.

Vi er ved at indkøre den nye kommunikationsplatform mellem skole, børnehus og forældre. Viggo hedder den, og her til aften har hele personalegruppen været på online kursus, sådan så vi snart kan åbne op. Vi starter med bestyrelsen i den første uge, så vi med deres hjælp kan få luget ud i de største faldgruber. Jeg glæder mig rigtig meget til at få en enkelt og systematisk platform nu her næsten 5 år efter vi startede Skolen og Børnehuset.

I næste uge er det Storemellem, der kommer på skolen, og husk at underskrive den vedhæftede tilladelse til kviktest af elever mellem 12 og 15 år fra sidste fredagsbrev.

Giv besked, hvis jeres barn skal have et fysisk eksemplar med hjem på mandag. Det er tirsdag og torsdag der testes. Husk også sygesikringsbevis.

I slipper ikke for et lille citat fra sidste år:

Thought I was a good teacher until I discovered my students were just memorizing information rather than learning to understand the material. Who was to blame? (Eric Mazur)

Danskeren Christen Kold skriver det lidt anderledes, men dog måske lidt det samme:

Et barn er ikke en flaske, der skal fyldes, men et bål, der skal tændes.

Herunder lige nogle billeder fra dagens tur med Lillegruppen til Røverkulen i Rebild. Bare lige en oplysning; der lever altså isbjørne her i Danmark, der var i hvert fald en af slagsen i skoven nær Røverkulen. Så ved I det! Hilsen Troels og god weekend...





















