



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredagsbrev d.26-03-21-uge 12.

Tirsdag efter påske kommer 5. og 9. klasse tilbage på skolen. Til helt ordinær undervisning, hvor man må være i klasseværelset, når der undervises, og i udeområderne, når der er frikvarter. Næste uge er det så 6. og 7. klasse, der er på skolen, mens 5. og 9. sidder hjemme på Teams. Sådan vil det skiftes, indtil der kommer nye retningslinjer.

Nu vedhæfter jeg en seddel her på fredagsbrevet, som I der har børn der er fyldt 12 skal udfylde. Det er en tilladelse fra jeres side til at jeres barn må testes med en kvik test her på skolen. Det foregår tirsdage og torsdage, og husk sygesikringsbevis også. Der ligger en opfordring fra myndighedernes side om at deltage i kviktesten, men det er ikke et krav. Vi foretager ingen som helst tjek om man bliver testet i andet regi, men tværtimod vil vi anstrenge os for, at ingen børn bliver udsat for at blive hængt ud, uanset hvilken model og beslutning I vælger. Corona udskamning hedder det vist.

Vi vil fra på tirsdag efter påske lave en tøjsegård her på skolen. Den etablerer vi i Stillegården, og i første omgang er det Lillegruppens piger der suverænt har adgang.

Så udvider vi med de ældre piger i takt med at restriktionerne omkring samling af klasser/grupper udfases. Vi vil gerne give pigerne mulighed for at kunne lege nogle af de mere stille rollelege, som nogle gange kan være lidt svære at få til at fungere, når der kommer to bulldozere i form af et par drenge buldrende, og jo synes det er mægtigt spændende det pigerne har gang i, men ikke endnu helt har forstået at legen ikke nødvendigvis involverer bomber, pinde, røvere der angriber, og monstre

på motorcykler ind over pigernes ”så sagde vi, at du var faderen, og nu skal du tage en middagslur” agtig leg.

Så vil vi køre et stort læs sand op på stykket ved hallen, og lave en entreprenør grav, hvor man kan flytte sand med en gravko; bygge en dæmning eller noget.

Ligger man inde med forskellige remedier til sådan et sted, og ungerne er vokset fra den slags leg hjemme, så kombardo, vi er de glade aftagere. Og ungerne bliver ellevilde...

Vi er ved at køre ”Viggo” i stilling. Det er i stedet for Aula og hvad de systemer nu hedder. Men før I får en pæn mail med en invitation, så er der altså lige noget vi skal have styr på først. Når vi er klar, så kan I meddele fravær, kikke kalender, skrive sikker mail til lærerne, se skema, lektier osv. Vi glæder os virkelig meget til det bliver rullet ud. Ærgerligt, at påsken kommer imellem, men en lille ferie er nu heller ikke af vejen.

Til sidst vil jeg printe nogle ex. af kvik-test tilladelsen ud, og lægge dem inde i personalerummet (der hvor kaffemaskinen bor), så kan I hente, hvis man ikke kan printe ud.

God påske

Troels