



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredagsbrev lørdag d. 19-12-2020

Der er sket rigtig meget her de sidste dage, så det næsten er umuligt at finde ud af, hvor jeg skal starte. Men så begynder jeg bare med slutningen.



Årets sidste skoledag var jo uden de store elever, men så tog de knap så gamle over, og viste [hvordan man danser. Vi havde læst](#)

[de sidste kapitler af vores julehistorie. \(rigtig kedelig synes nogle af eleverne\)](#); spist de sidste rigelige rester af vores fælles julebageprojekt, og så måtte der danses til musik fra anlægget. Til slut blev hver elev begavet med en slikpose fra Menighedsrådet, og så var det fuld fart på ud i friheden, eller ned i SFO, som vel også er en form for frihed, relativt set.

Før det havde klasselærerne for de store elever været på Teams, og ønsket god jul til deres elever.

Før det havde vi ansættelsessamtaler med 5 kandidater ud af ca. 30 mulige til Sabrina og Simons barselsvikariater. Sabrina har sygemeldt sig på fuld tid, så derfor har vi fundet to nyuddannede lærere, til at løfte opgaven for de to "gamle".

Vi valgte at ansætte Rikke og Kamilla. Begge fra Aalborg, begge nyuddannede, og



Rikke

begge med ben i næsen og begge ben på jorden. (ved ikke om det er de samme ben, der her er tale om)

Vi var så heldige, at de begge kan starte efter nytår, og så lægger vi Sabrinas og Simons timer i



Kamilla

en stor gryde, og så fordeler vi dem derfra. Måske der ryger et par fag mere i gryden, vi får se... Så derfor kommer der mere om fagfordelingen efter nytår.

Det ser ud til, at vi kan udskyde elevernes tilbagevenden til skolen til d. 10. januar.

Undervisningsministeriet opererer med en overgangsperiode fra d. 4. januar til d. 10. januar, hvor skolen kan planlægge overgangen fra fjernundervisning og nødundervisning til almindeligt fremmøde. Jeg ser dog ingen grund til at vi skal holde eleverne hjemme en uge mere for at planlægge en overgang, fordi det nemmeste vil være at starte med vores nuværende skema d. 4. januar, med alle elever tilbage på skolen. Jeg ved godt, at vi har to nye lærere inde i billedet, men det skal vi nok klare også. Det er lovet, at vi får nærmere besked om hvilke retningslinjer vi skal følge efter nytår, og om nedlukningen fortsætter ud over den nuværende dato. Derfor skriver jeg til jer, så snart vi ved mere.

Sabrina vil gerne ønske alle elever og forældre en god juleferie, og hun har sagt, at hun allerede savner jer, men hun er nødt til at tænke på barnet i maven, og derfor er hun nu hjemme i mere rolige omgivelser. Vi ønsker hende alt held, og håber vi snart ses igen. I mellemtiden kan du jo kaste dig over Arn, eller Saxo, hvis tiden bliver for lang.

Før det har vi bagt og bagt, så skolen bugnede af brunkager, peberkager, pebernødder, julekringle og julebørnegløg. En traditionel julefrokost satte Corona en stopper for, men så bagte vi bare i stedet. Rigtig hyggeligt.

Før det var hele skolen (0-4 klasse) i skoven og finde dyr og planter i Annes Jule natur bingo. Det var ret sjovt, og når man først fik hænderne op af lommen, og ned i skovbunden, var der faktisk rigtig meget liv i skovbunden. Bænkebidere, myrer, edderkopper bare for at nævne nogle. En fin dag.

Nyd nu julen i fulde drag, og som man siger...

Den, som ikke har julen i hjertet, vil aldrig finde den under et træ.

Hilsen Troels

