

Nu troede vi ellers, at den var i vinkel. Godt nok var der en del køren mellem overlade og Aalborg, men hvad gør man ikke for at få det hele med; En besparelse på 6-7 tusinde kroner ved selv at køre, og en unik mulighed for at opleve Zoo "by jule light" for de store elever. Turen til Aalborg Zoo er hermed aflyst.

Nå, men så kunne vi tage til Hessel med de små, og i skoven på MTB med de store, men Hessel har lukket, så de bliver en anden dag. Nu er på mandag mandag, med stort M. Det bliver altså en helt almindelig dag, og så alligevel ikke, fordi vi i anderledes uger holder fri kl. 13.00 for skoledelen. SFO er åbent. Så på mandag kommer ungerne hjem til fredagstid. Det gør de også tirsdag, onsdag, torsdag og...på fredag.

På tirsdag har Anne arrangeret en juleaktivitetsdag, hvor jeg vil anbefale jer at sende en god madpakke med, fordi en del af dagen foregår i Lundeskoven. Varmt udetøj og Fodtøj?

Onsdag vil vi dele ungerne ind i små bagehold, og det samme sker torsdag, hvor vi også skal smage på "varerne". Det sker også gruppedelt, og portionsdelt kagetallerken.

Fredag skal vi i kirke kl.10.00. Vores dygtige Luciasangkor har lovet Dorthe Bang at stille op og synge "Nu tændes 1000 julelys" for os alle. Der er juleafslutning og julehygge i grupperne før og efter kirke.

Vi mødes igen mandag d. 4. januar.

Så er vi i fuld gang med at finde barselsvikarer til Simon og Sabrina. Det er altid en spændende proces, for hvad gemmer sig bag de flotte ansøgninger, og de fine ord. Heldigvis har fem ansøgere tilbragt nogle timer hver sammen med børn og lærerne, så vi har et godt indtryk af de ansøgere. Vi har indtil nu fået 24 ansøgere, og mange er kvalificerede, det er dejligt. På torsdag i næste uge har vi ansættelsessamtaler, så vi lige akkurat når at få kørt en ny i stilling før ferien. Meget herom senere.



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Ugens højdepunkt på det kunstneriske plan var helt sikkert Lillemellem, da næsten alle fra klassen, drenge som piger, tog totalt føringen på Luciafronten i år. Uden nogen form for musikalsk base, sang hele gruppen meget flot, højt og rent. Jeg var helt ærlig meget imponeret. Der



manglede kun jer forældre, men meget stemningsfuldt var det, og midt



mellem sangene blev der læst op af en tekst, der fortæller om Lucia. Se mere på Skolens Face-book side. Ditte har bla. lagt noget op fra mig og Lone.

God weekend fra Troels

