

Fredagsbrev d.15.1.2021 uge 2.



# OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Det første billederne i dette fredagsbrev er fra fredagsbrevet uge 2 i 2017, altså der hvor skolen var ca. ½ år gammel. Det kan man vist godt se.



Vi er langsomt ved at finde retning i den nye virkelighed, og håber alle, at de forskellige måder at undervise på, alt efter hvor gammel man er, giver mening hjemme hos jer.

Det kan være svært at vide helt nøjagtig, så derfor er det vigtigt, at I melder tilbage, når noget ikke giver mening, men I må også gerne fortælle, når det fungerer, og hvorfor. Så bliver vi bedre til den svære kunst, at være to steder på en gang, nemlig derhjemme hos os selv med computeren i god afstand, men også hjemme hos eleven, så de mærker, at vi er der endnu og insisterer på, at de også er det.

Derfor er det vigtigt at grejet virker, så vi både kan se og høre ungerne, og ikke bare på skærmen får øje på en and eller en søstjerne- på skjorter, eller noget...

Nu skal vi levere fjernundervisning til mindst d. 7. februar og så ved vi ikke mere. Det er klart, at det kan mærkes på elevernes trivsel. Ikke kun her blandt vores elever, men overalt i Danmark. Det er svært at være en del af, men jeg er faktisk ikke så bekymret for deres faglige niveau. Derimod er jeg meget mere bekymret for deres mentale helbred. Det faglige skal de nok indhente, der ligger potentielt en stor opbygget reserve af energi til læring oplagret i hver eneste elev, som kommer til udtryk, når vi igen må være sammen på skolen; i familien, og ikke mindst... igen være sammen med vennerne. Det er de unges triste blikke, der får mig til at synke en klump og håbe på, at alle i dette land gør hvad der er dem muligt, for at undgå at smitten breder sig, så vi kan få de unge tilbage- tilbage så de kan være sammen.



*Ja, sådan ser de ud børnene. Så ved vi det, til når de kommer tilbage.*

Når vi afslutter dette skoleår, så er 9.klasse færdig med deres grundskoleforløb. Det skal fejres. Når vi er færdig med dette skoleår, så holder vi en stor fest, for dem og for os alle sammen, så vi kan mærke, hvordan det er at være sammen igen.

Kom ud af busken, og vær med til at komme med gode ideer til sådan et fest, så tager vi en snak om det rundt på skolen og i Børnehuset.

Kan I have en god weekend, og nyd den sne, der trods alt er her.

Troels