

OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING



Fredagsbrev d.19-03-2021

Det er samme følelse, som galophesten i startburet; hvornår åbner det...

Det sker snart, der er kommet små dryp i den seneste tid, men nu er alles øjne rettet stift på ugen efter påske. Så går starten.

Små dryp, som i denne uge, da Storemellem var på besøg torsdag, godt nok ude, men alligevel, og i dag fredag, hvor 5. klasse har travet byen og Lundeskoven tynd,



fordi de skulle vise Kamilla vores område. Det er ikke meget der åbnede, men man skal ikke underkende, at ungerne har glædet sig til bare den ene dag, og det har vi også... meget endda. På billedet her ved siden er det dog 3. og 4. klasser,

der hver udstyret med en kæmpe slikpose fra Borgerforeningen, ser særdeles glade ud. Vi gik en henvendelse fra Grethe. De ville gerne støtte lidt op omkring børnene på Skolen og i Børnehuset, fordi de i det sidste år, har oplevet en noget anden tilværelse, end den de er vant til. Så derfor en påskelikpose til alle børn. Og det var der ingen der sagde nej til.

Første skoledag i går oplevede Liv, for selv om hun er startet på skolen første marts, så var det først i går hun mødtes med klassekammeraterne. I live altså, og ikke bare på teams. Velkommen til Liv og hendes mor Eva. Håber I falder godt til, her hos os.



Her har Lillegruppen fået påskeæg af borgerforeningen, og Anne spurgte dem, og de kunne lave nogle sjove ansigter til glæde for fotografen. Det lykkedes meget godt.

Kan I have en god weekend alle, og vi håber vejret holder helt til påske.

Hilsen Troels

Lige et lille citat: Gode venner kan lave alting sammen, men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen.

Citat af: Peter Plys

