



På sidste bestyrelsesmøde snakkede vi om en ordning, som træder i kraft pr. omgående. Vi vil indføre et begreb, som vi har tyvstjålet fra Özlem Cekic, nemlig dialog kaffe.

Det kommer til at foregå her på skolen et par timer før hvert bestyrelsesmøde. Der vil jeg være på skolen, og så kan man bare troppe op og få en snak om alt muligt. Om skolen, børnehuset, livet og så'n. Man behøver ikke melde sin ankomst. Jeg sidder bare på kontoret og kommer man forbi, så er jeg der til en snak. Det er hermed sparket i gang, og næste bestyrelsesmøde er d.5. december kl. 18.00, så der



vil være åbent et par timer før. (I princippet er der altid åbent)

Juleklippedagen, som et fast indslag i den travle juletid, vil vi ikke gå glip af, men det er med uden forældre og andet godtfolk i år. (kan man skrive det sådan?) Vi deler ungerne ind i deres nuværende grupper, og så leverer vi noget materiale hjem til

on-lineeleverne, og så går det løs. Så der skal nok blive pyntet op.

Den traditionelle hjemmelavede julefrokost kan vi ikke rigtig se for os i år, men så arbejder vi på andre fronter. Derom senere...

Bestyrelsen indkalder til on-line generalforsamling, og det har vi ikke prøvet før. Vi har udskudt to gange, så nu er det nødt til at være. Håber alle vil deltage. Tommy fra bestyrelsen er tovholder, og man får et link tilsendt fra ham, hvis man henvender sig til ham. Det foregår på Teams, det samme som vi bruger til hjemmeundervisning. Det er som udmeldt d.24. november kl. 19.00. Vel mødt. Så må man spise sine rullepølsemdatter med sky og rå løg foran computeren foreslår Tommy. Det er hermed videregivet.

Eleverne fra 5. til 7. klasser er hjemme, og får undervisning via Teams, som beskrevet. Hvis der er elever, som ikke kan være hjemme af forskellige grunde, så kontakt mig. Så finder vi ud af noget. Sidste gang havde vi et lille fint team, som fik en dagligdag her på skolen med undervisning.

Da vi startede skolen, havde vi to skolehjem-samtaler om året. Det har vi ikke mere. Eller det passer ikke, for det vi siger er, at I forældre er mere end velkommen til at kontakte os, når der er noget. Det er der tid til, og det vil selvfølgelig sige, at vi gør det samme; kontakter jer, når der er noget.

Til slut er der bare at ønske alle en god weekend, og til jer, der er hjemme med en lærer på skærmen, så husk, at det bliver dagligdag engang igen, hvor vi mødes til morgensang, fortælling og gode historier.

Ha det godt.

Troels