



# OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

## TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredag d.14-08-2020 uge 33

Masser af sol og masser af glade og forventningsfulde børn og unge (det kan man vel godt tillade sig at kalde elever i 9.klasse), som venter på at komme i gang. Der er måske lidt forskel på, hvad det konkret er, man venter på. En lille ny dreng i 0. klasse ville efter et par minutter hos læreren gerne vide, hvornår det nu var; det her frikvarter.

Vi mødtes i hallen, og det var specielt med to meters afstand, men senere kunne vi godt rykke sammen; blive budt velkommen; høre om Odin der gav sit ene øje i pant for visdom. Jeg skal være ærlig: Det er ikke det samme at stå med to meters afstand og synge. Det virker ikke så godt, som når man står tæt, og sangen løfter sig, og taget med. Der har vi ikke helt opfundet den dybe tallerken.

Men nu er vi i gang, og i Lillegruppen har Lis sagt ja til at hjælpe os, så hun er her de første 14 dage. Tak for det Lis. Lillegruppen har byttet lokale med SFOen, og det tror



vi kommer til at fungere godt, bla. fordi SFO-lokalet jo ikke er optaget i skoletiden.

I Lillemellem har pedelgruppen sat en dør ind mellem deres to klasselokaler, så man bedre kan dele gruppen; lave hold, samle igen og holde øje med engagementet. Der er 21 elever, så det giver mening.

Storemellem har overtaget Storegruppens lokale, og der er ikke megen plads, men nu hvor udeundervisning er in, så går det nok. Tænker vi ser lidt anderledes ud til vinter. Heldigvis er der megen plads rundt omkring, så de nye sofaer og sofastole vi har fået af Lundbæk Landbrugsskole, bliver flittigt brugt. Tak for initiativet Pia og Roel.

Storegruppen er jo 9. klasse i år, så det er sidste skud i bøssen. Det ser vi dog med sindsro på, det er nogle dejlige unger, og de er fulde af initiativ; specielt når det gælder forslag til aktiviteter i frikvarterne.

I forhold til årskalenderen I fik med sommerbrevet, så har vi ændret tidspunktet for Storemellem og Storegruppens lejrskoler. Vi rykker dem fra uge 40 til uge 45. Det er pga. Coronasituationen. Måske det lysner lidt?

Myndighederne har ikke anbefalet mundbind til elever i skolebusser, men vi har købt til Holger, og vi er med hjælp fra Jens ved at få lavet et plexiglasskjold til chaufføren. Det ser ikke sådan lige ud til, at vi får normale tilstande inden for de næste par uger.

Ved indgangen til skolen står der en rullehylde fyldt med støvler. Måske de godt kunne finde hjem. Her i sommervarmen har vi ikke absolut brug for dem, og vindfanget bliver hurtigt fyldt op med ting og sager. Vær lige vaks og tag dem i mener er jeres med hjem.

God weekend

Troels