



Kære forældre

Så fik vi for alvor startet op efter ferien. Alle børn er nu tilbage i Børnehuset – i vuggestuen, børnehaven og SFOen. Skønt at være samlet igen og skønt at tage fat på hverdagen.

Vi har i ugen sagt velkommen til Eric i børnehaven. Eric har også gået i vuggestuen og er derfor kendt i huset – men det betyder ikke, at han og familien skal snydes for et ”stort velkommen til”.

Jeg vil gerne starte med at undskylde, hvis jeg ikke har været tydelig nok i min kommunikation. Mange af jer har haft spørgsmål omkring morgen-SFO og tak fordi I spørger.

Skolebørnene skal sætte deres madpakke og taske i skolens garderobe, når de ankommer om morgenen. Derefter skal man stadig afleveres nede i Børnehuset (i Børnehaven). Der er mulighed for morgenmad. Omkring kl. 07 åbner vi Skroget, hvor morgen-SFOen holder til og kl. 08.10 afhentes børnene af skolen.

Hvis I har SFO- sedler til at ligge hjemme, må I gerne sende dem med børnene i tasken og hvis I ikke har fået en, så husk at få en med hjem, når I henter børnene i SFOen. Børnenes tider er ikke bindende, men giver os et godt overblik.

Corona. Selvom vi ALLE ønsker det hen, hvor peberet gror, ja så er det stadig en tro følgesvend i hverdagen, som vi skal være meget opmærksom på og som kræver mange ressourcer. Retningslinjerne omkring Covid19 gør os sårbare, da der stadig er nogle helt andre regler i hverdagen, vi skal efterleve, både omkring børnene, men også omkring os selv. Det gør unægtelig hverdagen noget mere omstændig. Det gælder også, når vi rammes af sygdom. Heldigvis har vi fået to nye vikarer; Mathilde og Thomas (Vi har jo sagt farvel til Lasse og Maja, da de skal starte på studie) De er i forvejen i SFOen to dage om ugen, indtil Sabrina overtager til oktober. Så lad os byde dem velkommen i Børnehuset.

I vil opleve, at vi strammer op på vores daglige rutiner i forhold til håndvask, aflevering og ophold i Børnehuset – så når vi tager dialogen med jer, skal I bare vide, at det ikke er for at slå nogen oven i hovedet, eller for at genere jer på nogen måde, men det er for at vi alle kan passe bedst muligt på hinanden og vi kan leve op til retningslinjerne fra SST.

Vi er blevet spurgt til, om vi lempet reglerne omkring fødselsdage?! Børnehusets beslutning er, at vi holder fast lidt endnu. Det betyder, at vi stadig fejrer fødselsdag uden forældre i Børnehuset og at vi kun må dele



fødselsdagslækkerier ud, der ikke er hjemmelavede og som er forsvarligt pakket ind fra fabrikantens side. Sikke noget bøvl, men børnene skal nok blive fejret behørigt alligevel. Det er det vigtigste.

Vi kan desværre ikke prale af at være i god tid i år, men vi håber alligevel på, at I kan få enderne til at nå sammen. Så sæt et stort kryds i kalenderen den **9. september**, hvor vi holder forældremøde i Børnehuset.

Forældremødet er fra kl. 19.00-20.30 og er for forældre med børn i vuggestuen og børnehaven.

Dagsorden kommer senere.

Vi vil også gerne, at I sætter et kryds i kalenderen **den 23. oktober**, da vi her holder vores årlige **pædagogiske dag**. Denne dag er en **lukkedag** i Børnehuset. Den pædagogiske dag skal omhandle vores lærerplaner, som vi er pålagt at arbejde ud fra i vores daglige pædagogiske-arbejde med børnene. Corona har gjort, at vi har fået en udsættelse til december, men selvom det er svært at rumme i 30 grader og solskin, så nærmer december sig og heldigvis er det et super spændende stykke arbejde, som vi glæder os til at få endnu mere implementeret i Børnehuset, til glæde for børnene og deres udvikling.

Årshjulet er også på trapperne – så selvom verden måske ikke er helt som den plejer, så skal vi nok gøre vores til, at den alligevel kommer til at ligne mest muligt. Vi glæder os til endnu et godt år i Børnehuset – med jer og jeres skønne børn.

Med Venlig Hilsen

Personalet i Børnehuset



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING