



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredagsbrev d.19 -06-2020 uge 25

Så er der sommerhusdag hos Birthe i Trend. Der har vist ovenikøbet sneget sig en lille forfriskning ind, og det er velvalgt, når nu det er T-shirts og korte bukser vejr.

Det ser ikke ud til at eleverne klager over deres undervisningssituation, selvom der



hverken er ergonomisk udformede skolemøbler eller smartboard.

Måske det ser anderledes ud efter ferien, når vi igen kører undervisningen uden Corona, eller gør vi? Tja, lige nu ved vi, at nødundervisningen fortsætter til 1. august. Måske vi får brug for endnu et nødskema, igen...

I går var der afslutningskomsammen hos Lars og Kirsten i sommerhuset i Lendrup. Det er dog ikke Lars og Kirsten der afslutter noget, men vi slutter skoleåret af for de hårdtarbejdende pedeller og for græsslåningsholdet. Det var bestyrelsen der var værter, så de var selvfølgelig også inviteret. Så fik vi sagt farvel til et på alle måder mærkeligt skoleår- et år- vi alle, hver på sin måde, nok aldrig vil glemme.

I går var store rollespilsdag for Storemellem og Storegruppen. Det var noget af et arrangement, og har man lyst til at se billeder/film derfra, så har Søren lovet at sende dem til Pernille, som godt kan finde ud af at lægge dem på FB. Vi er imponeret over at alle ungerne købte præmissen om at "spille en rolle". Det er rigtigt flot, og vidner om stor fantasi, ellers går det ikke.

Næste uge er jo sidste udtog inden ferien.

Birthe tager til Ertebølle på mandag med 1-4 klasse, mens børnehaveklassen er i Børnehuset den dag. Torsdag har Søren og Jakob arrangeret en tur til Mors, med moler, vindmøllestcenteret i Østerild i Thy og sikkert noget mere, hvis jeg kender dem ret. God lang dag; husk drikkedunk.

Fredag er sidste dag før ferien, og vi møder alle til morgensang kl. 8.00.

Derefter er eleverne i deres grupper til pausen kl.9.30. Så er der hjemmelavet pizza og rundboldkamp, eller måske omvendt. Vi slutter dagen af med at mødes, og sige farvel til de elever, der forlader skolen. De vælger hver en sang, de gerne vil have vi synger, og derefter en sang mere, og så er det sommerferie...

Hilsen Troels

