



# OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredagsbrev d.27-03-2020 uge 13



Hvis man ikke lige kan se det, så er det faktisk undervisning, der foregår her på billedet. Det er taget for to år siden-ugen før påske. Jeg har ikke friske billeder med i

dette Fredagsbrev. Corona cyklonen har hærget skolen, og tilbage står kun tomme lokaler, og et par enkelte ansatte, der holder afstand. Derfor dette billede, hvor man godt må være sammen sammen.

Det er ret frustrerende at opleve denne tid, men nu er det vigtigt at huske hinanden på de gode sider af situationen. Det tror jeg er betydningsfuldt, når man er sammen med børnene- de har ikke brug for vi voksnes konstante bekymring om verdens tilstand, men glade voksne med drillende øjne, der gider at spille bold i haven, eller Stratego inde i stuen. Det vidner de billeder som specielt Børnehusets forældre er ret gode til at lægge op. Der ser vi, at der findes lyse stunder for børnene. Det kan selvfølgelig være en udfordring, hvis ens eksistensgrundlag er begyndt at smuldre, men det er ikke børnenes skyld, og derfor husk at gå i flyverskjul med ungerne i skoven, ved havet, på cyklen eller hvad der nu er mulighed for. For dem er far og mor de vigtigste i denne verden, og er forældrene glade, så er vi alle glade.

Simon D. har indkaldt til Teamsmøder, hvor han har inviteret eleverne i Storegruppen og mig. Det foregår på nettet, og vi er på allesammem, og kan tale sammen. Det værste er, siger eleverne, savnet af deres kammerater. Det er næsten uudholdeligt. Det med lektier fungerer egentligt godt er også de fleste elevers melding. Selvfølgelig kan der opstå trælse øjeblikke, når man ikke forstår en opgave, og hjælpen sidder i den anden ende af computeren, men er pt. ikke online. Selvfølgelig er der det, men generelt fungerer det. Ved at afholde disse online møder, kan vi måske imødekomme en lille flig af ønsket om at være sammen sammen, online. Giver det mening?



Og nej, det er ikke Anders And blade eleverne læser på billederne i dette Fredagsbrev, men opbyggelig litteratur. Selvfølgelig...



Vigtigt er det at tilbagemelde til lærerne om hvordan det går hjemme. Det er jer, der styrer slagets gang med lektier, opgaver, afleveringer, madpakker (?) og frikvarterer.

Vi vil så gerne være med til at levere materiale, gode råd og være med til at prioritere i det vandfald af fantastiske læremateriale, der findes på nettet, og som bare kan hentes ned.

God weekend.

Hilsen Troels

