

Fredagsbrev d.17.1.2020 uge 3.



På onsdag tager Storegruppen til Haubro Friskole, og er, sammen med Haubro og Skørbæk-Ejdrup, inviteret til en rejse tilbage til 1920, hvor den nye "demokratiske" grænse mellem Danmark og Tyskland blev indviet. Jeg har hørt, at TV-2 også kommer forbi, så måske vi alle får mulighed for at kikke med. God tur.

Det er kun opstarten, for i uge 20, fra d. 11. til den 14. maj, bliver vores skole involveret i et stort arrangement med i alt 440 elever her fra de omkringliggende friskoler, og overbygningen fra Duborg skolen i Flensborg. Der kommer til at bo omkring 20 elever fra Flensborg her hos os, som vi skal være værter for hele ugen. Eleverne kommer fra en dansk skole, og taler derfor dansk, men de er selvfølgelig



tosproget, så der vil helt sikkert være nogle af vores elever, der glædeligt vil slå over i tysk...

Jeg håber vi kan samarbejde med byens øvrige foreninger, så vi kan præsentere byen for gæsterne. Genforeningsstenen vil være et oplagt emne til et arrangement.

Men der vil være noget med madlavning, overnatning, underholdning osv, som vi skal have



på plads. Jeg indkalder 8. klasse og deres forældre til et fyraftensmøde snart, hvor vi kan arbejde videre. Der er fastlagt et program for alle 440 elever i dagtimerne onsdag og torsdag, så det er program for tirsdag, vi skal arrangere, plus eftermiddag/aften, mad og overnatning vi skal finde ud af. Eleverne fra tyskland kommer sent mandag eftermiddag, og rejser tilbage til Flensborg fredag morgen.

Vi er så småt ved at klæde os på til drama(halvanden)ugen fra onsdag d.5. februar, til fredag d.12. februar. Skolefesten er jo om torsdagen, og det er FDF der laver maden til fællesspisning. Der tilmelder man sig nede i brugsen på samme måde, som til andre fællesspisninger. Er der nogle, som har lyst til at være med på et af værkstederne, så kombaredo. Det er altid hyggeligt, og godt at have flere hænder til



at hjælpe. Stykket komme til at handle om Den Nordiske Mytologi, og de der gamle guder, vi alle kender så godt.

Vi har pædagogisk dag fredag d. 3 april, og skolen vil i den forbindelse gerne overdrage alle de søde elever i forældrenes varetægt. Det er gjort de foregående år, til elevernes fulde tilfredshed, så mon ikke vi tør gentage successen. Der har været arrangeret fælles ture ud af huset, men andet kan også gøre det; det er op til jer, der tilmelder jer. Er der noget praktisk, der skal gøres i den forbindelse, vil jeg gerne hjælpe.

Lige lidt fra den nordiske mytologi at tænke over når det går godt, men også, når det går knap så godt. Og det midt imellem:

Brønden i Asgård vogtes af de tre norner Urd, Verdande og Skuld, der bestemmer hvert menneskes skæbne og spinder dets livstråd. Men ligesom den spundne tråd ikke altid er lige glat og fast, således bliver menneskenes skæbne meget uens; livstråden kan på et stykke være glat, på et andet knudret; den kan blive løs eller fast, og ingen ved, hvornår den klippes over.

Kan I have en god weekend

Hilsen Troels