

Fredagsbrev d.13.12.2019-uge 50



*Meget stemningsfuldt*

Som det måske fremgår af billedet, så har St. Lucia været på besøg på skolen. Måske ikke i egen person, men i overført betydning. Symboliseret af de mange piger fra Lillegruppen og op.

Det var meget fint, og vi blev desuden belært om den historiske baggrund for legenden. Det var fire piger fra Storegruppen der læste op.



En del forældre havde fundet frem til fællesrummet denne morgen, og jeg tror de er enige med mig i, at denne optræden kan pigerne godt være bekendt, og det forpligtiger jo til næste år; Lone og Sabrine.

Nu er det allerede på mandag vi tager i "Den Gamle By" Ungerne skal ikke have skoletasker med, men har I en lille rygsæk, så vil det være meget fint. Deri skal der ligge en stor madpakke, en drikkedunk, og Max 50 kr. til snoller. Vi kører fra skolen senest 8.30. Men børnene møder til almindelig tid kl.8.10. Lillemellem kører med mig i den Blå bus. Resten kører i Flemmings bus. I går passede det lige med antallet, men der er dukket et par ekstra op i dag, så måske vi har brug for en bil ud over. Det ser vi på mandag, for der kan jo godt være sneget sig en lille julesnue ind hos en enkel. Vi er tilbage igen ca.15.00.

Tirsdag møder vi kl.8.10, og har fri kl. 13.00 Hvad der derudover skal ske, må I spørge Simon og Jakob om. Jeg ved det ikke udover, at de har snakket noget om

kakkelakker. Onsdag og torsdag er der også alm. mødetid, og fri kl. 13.00. Der laver vi julefrokost som i gamle dage, med spisning torsdag kl. 11.00.

Fredag møder vi til almindelig tid, og går i kirke kl.12.00. Derefter juleferie. SFO er åben.

Vi mødes igen mandag d.6. januar.

Et lille citat:

Det er i sig selv en overvældende ting, at der er en kraft af kærlighed og mening bag alt i universet, hvis man tror på det. Men den tanke, at den kærlighed og mening vælger at fremstille sig selv som en baby født i skidt og møg og yderste fattigdom er genial... og får mig på knæ, bogstavelig talt.

Citat: Bono