



## Kære alle

Tiden flyver og første uge af december er allerede gået. Der er noget magisk ved julen og denne magi kan man mærke i børnene. De fortæller om drillenisser, der tryller mælken blå, om glæden ved at åbne julekalender, se julekalender i kukkassen, tænde kalenderlys, dufte brunkager, hemmeligheder og spændingen ved, at juleaften nærmer sig.

Til morgensamling spurgte Stine: "Hvorfor fejrer vi egentlig jul" og med den største selvfølge svarede børnene, at det gjorde vi, så de kunne få gaver (: Så måtte vi lige læse pixiversionen om Jesu fødsel og syngte "Et barn er født i Betlehem", for at få en anden vinkel på julen også.

Torsdag er blevet vores nye turformiddag. Her er børnene fra 1-2-3 og A-B-C delt på kryds og tværs. Dog har vi vurderet, at de helt nye børnehavebørn ikke er med på turholdet til en start, da det er vigtigt, at de lige får lov til at lande i børnehaven først. Vi tager afsted efter morgensamling og bruger formiddagen i vores nærmiljø, fx Lundeskoven og Katmosen. Tanken er også, at vi skal længere væk – men vi har lige en nød omkring kørsel, der skal knækkes. Men det skal den nok blive og så tager vi afsted.

Vi har desværre fået lus igen. Vil I endnu engang tjekke jeres børn, så vi kan komme de små udyr til livs. Vi har talt med Sundhedsplejersken, som er knyttet til børnehuset – hun har anbefalet os, at lave et forældrekorps, som har tid/lyst/mulighed, for at kigge forbi en fredag morgen og kæmme børnene og komme igen om mandagen. Der er selvfølgelig ikke "kæmme-tvang" og hvis ikke I ønsker jeres barn kæmmet, så skal I blot melde det ud. Dette respekteres til fulde. Men allerførst skal vi jo høre, om der er nogle forældre, der har mulighed for dette?!? Dette tiltage bliver ikke sat i værk uden jeres viden – så mere info følger.

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend

Med Venlig Hilsen, personalet i Børnehuset

