



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredagsbrev d.29-11-2019 uge 48

Selv om der ikke stod december på kalenderen, så havde der alligevel indsneget sig en ikke helt ubetydelig julestemning på skolen i mandags. Vores årlige klippeklistredag er organiseret med to hovedværksteder. Et i Fællesrummet, og et i Lillegruppen. Så har det vist sig, at et yderligere værksted er nødvendigt, og det er det sted, hvor man går hen, når man er færdig de andre steder. Det er skolelederens opgave denne dag, at sørge for kaffe. Det er jo et meget ansvarsfuldt erhverv, og jeg takker meget for tilliden fra mine kollegaer. Nu ser vi, om de foreslår en ændring af ansvarsområderne, når vi skal evaluere dagen senere. Jeg tror dog ikke nogen andre kan brænde så klart for julerierne på værkstederne, som lærerne; selv Jakob har overgivet sig, og stråler af julehygge. Så jeg foreslår genvalg.

Vi har i denne uge oplevet et lidt træls vejr, og vi har det sådan, at eleverne skal ud i frikvarterne. Så er påklædningen vigtig. Vi er nødt til at være lidt firkantet på det punkt, for ellers ender det med, at vi har alle ungerne indenfor, fordi de ikke lige har ude tøj med. Det er super vigtig, at de får frisk luft, og får bevæget sig, leget og snakket. Ellers er de ikke parate til undervisning derefter. Derfor vær venlig at sikre udetøj til jeres unger, fordi de skal ud i frikvarterne...

Husk at give besked, hvis I vil med til "Den Gamle By" d. 16. december. Det er samme koncept som tidligere år, med inddeling i grupper, som hver får nogle opgaver af deres lærere. Forældre, bedsteforældre og sådan nogle, må rigtig gerne komme med. Giv mig besked, så jeg kan booke en bus til alle. Kan man køre i egen bil, vil jeg gerne vide hvor mange børn, der kan komme med.

Husk også at tilmelde jer til vores juledage onsdag d. 18. og torsdag d. 19. december.

Man kan deltage i selve arbejdet med at lave mad, bage brød og kager, lave medisterpølse, rødkål osv. Alt laves fra grunden, så det er håndværk, vi taler om.

Det er også tilladt at tilmelde sig julefrokosten om torsdagen. Giv mig besked, så vi kan planlægge indkøbene, borddækning m.m.

Lige nu sidder jeg i et sommerhus helt ud til Vesterhavet, og lytter til hvordan vinden tiltager i styrke. For at komme herfra er man nødt til at køre på stranden et stykke. Det bliver spændende, om vi overhovedet kan komme herfra i morgen.

Kan I have en god weekend, når I kommer så langt.

Hilsen Troels