



## OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

### TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Så har vi fået 8.klasses eleverne hjem fra metropolen Berlin. Det har været en stor oplevelse, kan jeg forstå. Det er egentligt et stort aktiv for eleverne, og derfor også for skolen, at det er muligt at tage på lejrskole hvert år med alle elever. Når en god ting gentages, bliver det med tiden opfattet som noget normalt, men for mange elever i Danmark er det bestemt ikke hvert år, det sker. Men det er vigtigt, at en lejrskole betragtes som en lejrskole. Det er ikke en charterrejse, hvor hovedformålet er at slappe af, og komme på afstand af dagligdagens stress og jag og komme ned i gear. På en lejrskole skal man tværtimod op i gear, og bruge turen som udgangspunkt for relevant undervisning før eller efter turen. Måske begge dele.

I dag er der helt stille i Børnehuset. Faktisk, og det må I ikke sige til Børnehusets personale, så savner jeg dem lidt. Den stille pludren, der plejer at være her ude på gangen fra børnehavebørnenes leg på krokodillerne; i det telt, der til lejligheden er slået op, så man kan lege rollelege; eller det spil, hvor man skal sætte fødder og hænder forskellige steder på en plade, mangler helt. Nu er her meget tyst, for personalet er hjemme hos Ditte, og de skal snakke om hvordan vi får dagligdagen til at gå op med de funktioner, der foregår dagen og ugen igennem, med det personale vi har nu. Hvor kan vi gøre det bedre, hvor er der huller, som ikke skal være der, og hvor kan man flytte rundt. Håber ungerne nyder dagen, hvor de nu er.

I morges, da jeg kom til skolen, var der alligevel lys i Børnehuset. Så for søren, hvem har nu glemt at huset er lukket i dag, nåede jeg lige at tænke, men det viste sig, at Mette bare ville gøre rent fra morgenstunden, før hun skulle på arbejde, nu huset var ledigt. Så nu sidder jeg her helt alene på mit kontor, og skriver, uden børnenes leg.

I forgårs sagde vi velkommen til en ny elev i 5.klasse. Hun hedder Amanda, og gik i børnehave her. Amandas mor hedder Dorte, og de bor i Ranum. Amandas far hedder Thomas, og bor i Sorring. Velkommen til jer. Jeg er sikker på, at der er en enkel ledig plads på et rengøringshold et sted.

Til hjælp på kontoret har vi hyret en ret kendt kontordame, som ved mere om hvad der ligger i skuffer og skabe på kontoret end jeg. Vi har arrangeret os med nogle få timer om ugen, og Bodil har så fået "sit gamle skrivebord" tilbage igen. Det deler hun i øvrigt med Ditte, som også er flyttet ind her på "mit kontor". De er nødt til at dele bord, for jeg har allerede udover bordet måtte afgive to reoler. Nu har jeg kun to borde, to stole, to reoler og to underskabe tilbage. Hvad skal det dog ikke ende med. For god ordens skyld vil jeg lige nævne, at det fortsat er Ane Louise, der varetager vores administrationssystem. Så alt hvad der handler om betaling, løn, indberetninger, regnskab, osv. ligger hos hende og undertegnede.

Lone var gårdvagt i sidste pause, og bad mig skrive, at I skal huske at det er ved at være vinter, med kolde dage, hvor vanter, gode varme jakker, og lune støvler er en god ting. Hermed viderebragt.

Kim oplyser, at hallens alarm, som sidder ved indgangen til hallen, automatisk slås til kl. 16.00 hver dag. I skal altså derfor huske, at den ikke først aktiveres sent aften.

Skolens alarm slås til, når det sidste personale går hjem. Det vil tit være Børnehuset, der slår alarmen til kl. 16.30, men er man på skolen på det tidspunkt, så giv personalet besked, så alarmen ikke bliver udløst.

Mandag d. 25. november er der klippeklisterdag, og som noget nyt, så er æbleskiverne gratis. Men de skal ikke ses som en erstatning for madpakken, men et supplement. For god ordens skyld, så meddeler Støtteforeningen, som er de glade givere af æbleskiverne, at der er 3. stk. til hver. Sådan.

Apropos mine to (u)ryddelige skriveborde på kontoret:

Alt det meget, ingen når  
gråner mange menneskers hår.  
Glæd dig alt det, du formår  
over alt det lidt, du når.

Cit. Piet Hein.

God weekend, Troels