



OVERLADE FRISKOLE

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredag. D. 11-10-2019 uge 41

Udenfor regner det kraftigt, og alle eleverne er i Ranum for, sammen med Vilsted Friskole, at afholde skolernes motionsdag. Det foregår meget af tiden udenfor. Nogle elever havde iført sig en påklædning, der fortrinsvis kunne betegnes som velvalgt, hvis formålet var en lille spadseretur fra bussen, og ind på skolen. Jeg er spændt på at høre om deres erfaringer med det danske efterårsvejr. Nå-pyt, nu nærmer vi os efterårsferien, og så er der fint tid til en lille efterårssnue eller to hjemme i familiens skød.

Anledningen var jo, at Ranum multihus har fået renoveret deres atletikbane, og der var taler fra formanden, borgmester og viceborgmester. Så kunne det vist ikke gøres finere, og snoren blev klippet, og alt er godt.

Vi er som skole nedlukket, men børnehaven, vuggestuen og SFO er åbent.

Ugen startede med dansk-emneuge for alle elever. Temaet var danskhed, og det var der mange meninger om. Hvornår er man dansk? Hvad er det at være dansk, og hvordan ser andre på os som danskere. Ligger det i generne, eller er det en kulturel forståelse? Helt enige blev vi ikke, men det var heller ikke meningen. Kan vi lytte til andres synspunkter, og prøve at sætte sig ind i hvad andre tænker; acceptere, at vi ikke tænker ens, men godt kan være gode venner alligevel, så er vi godt på vej. Vi bliver målt på vores skoles evne til at bibringe børnene en demokratisk forståelse, og derfor tager vi vores elevråd alvorligt, og giver det medejerskab til skolens beslutninger; ikke i alle selvfølgelig, men i det omfang det giver mening.

De næste mange uger er dedikeret til klasseundervisning, bortset fra Storegruppens lejrskoletur til Berlin. Simon og Sabrina har inviteret forældre og elever til orienteringsaften om rejsen tirsdag d. 22-10 kl. 17-18. De tager afsted mandag d. 4.

november, og er hjemme igen fredag d. 8. Sjovt nok er det lige den uge hele Berlin fejrer 30 året for murens fald. Så der bliver nok ikke svært at få tiden til at gå.

God ferie, og for jer, der ikke har ferie, kan man glæde sig over, at vejret sikkert er dårligt, det er dyrt at tage på ferie, og lediggang er roden til alt ondt.

Troels