

Fredagsbrev d.4-10-2019 uge 40



*Det er hende i den gule bluse, der er vores undervisningsminister*


Så var det ugen, hvor regeringen fremsatte deres finanslovsforslag, og der var nok nogen, der fik morgenkaffen galt i halsen, for de værste gisninger blev indfriet. Hvis lovforslaget bliver vedtaget uden ændringer, betyder det en nedgang i vores tilskud på omkring 165000kr/år. Men der er enkelte lyspunkter, som jeg hurtigt vil fortælle om. For det første er det kun et forslag. Nu skal forhandlingerne i gang, og der er ikke mange partier i Folketinget der bakker op om en nedgang i koblingsprocenten fra 76 til 71, som Socialdemokraterne stiller forslag om. De kommende forhandlinger vil vise, om der er vilje til at kæmpe friskolernes sag fra de andre partier. Forslaget træder først i kraft år 2021, så vi har næsten halvandet år til at forberede os, og som den sidste formildende fortælling, så er der afsat en pulje på 75 millioner til skoler som løfter eleverne socialt, som ligger ude på landet langt fra en folkeskole og som sidste pind; har et lavt socioøkonomisk indeks blandt forældregruppen. Jeg ved ikke om vi kommer i betragtning til disse midler; vi kender ikke endnu kriterierne for beregningerne. En fjerde pind, der peger i positiv retning,

er vores Børnehus. Der er mange børn der, og der er ikke pillet ved tilskuddet fra kommunerne, så de kommer måske til at trække et større læs i fremtiden. Noget der også peger i positiv retning er, at elever over 13 år giver mere i tilskud. Nu har vi 9.klasse til næste år, så vi klarer den, det er jeg ikke i tvivl om. Vi har en lav husleje, et fantastisk hjælpekorps i vores pedelklub, en lærerstab, der vil det her, og et Børnehus, som er ved at vokse sig ud af bygningerne. Så jeg er faktisk optimistisk.

Herunder er lige en sang, som Signe og Astrid ikke kunne finde, men som Birthe har lært dem, og som de skulle synge for Børnehuset her i eftermiddag. Så måtte jeg lige holde inde med fredagsbrevet en stund, finde det på nettet, og vips, så er det nu en del af brevet. Hvis I gerne vil lære sangen at kende, så find en fra Lillegruppen; de kan den godt. Ellers er der altid Astrid og Signe man kan ty til. De synger den gerne, også her på kontoret, kan jeg fortælle. Nu er de (heldigvis) gået ned i Børnehaven, så jeg kan komme videre med brevet.



Se og le, det rimer.  
Bi og si, det rimer.  
To og Bo, det rimer.  
Ja, det gør det jo.



Det lyder næsten ens,  
ligesom gud og tud.  
Du skifter bare for bogstavet ud.

Te og ble, det rimer.  
Ti og vi, det rimer.  
Ro og ko, det rimer.  
Ja, det gør det jo.

Det lyder næsten ens,  
ligesom gud og tud.  
Du skifter bare for bogstavet ud.

I næste uge har Birthe og Sabrina forberedt en danskuge for os alle sammen.

Der er eleverne delt ind i grupper, og dem får I lige her:

Gruppe 1: Claudia, Silje, Julia, Mikkel, Nynne, Malthe, Malthe V. Signe 8. Alisia, Mathias, Lasse, Torbjørn, Gustav.

Gruppe 2: Signe 2. Alberte, Catrine, Nikolaj, Jeppe, Lauge, Victoria, Bianca, Rasmus W, Andreas, Casper Bill, Kasper N, Tanja 6.

Gruppe 3. Wega, Astrid, Johan, Katja, Frank, Rasmus M, Bertel, Lecia, Rasmus N, Cecilie, Marie, Nicklas, Kristine.

Gruppe 4. Neo, Thea, Nickie, Krystian, Marcin, Mathias 3., Kristoffer, Tanja 4., Natasja, Jesper, Molly, Simon, Daniel. Thea O.

Husk, at vi I anderledes uger har fri kl.13.00, men vi møder til samme tid.

Danskugen varer kun til torsdag, for om fredagen er der Skolernes motionsdag. Vi skal til Ranum, hvor borgmesteren sammen med elever fra Vilsted og Overlade skal indvie den nye atletikbane. Derefter er vi inddelt i hold sammen med eleverne fra Vilsted, hvor der er forskellige atletik øvelser. Vi arrangerer et 5 og 12 km. Løb.

Er der nogen, der kan køre børn til Ranum Kulturcenter fredag morgen. Vi skal være der kl.8.15, for kl. 8.30 er der officiel indvielse. Vi kan næsten ikke nå at køre to gange med bussen, så er der nogen, der kan køre, må I gerne give mig besked.

Vi er tilbage til fredagsafslutning her på skolen, og har fri til normaltid kl.13.00.

Husk idrætstøj efter vejret, og en god madpakke, der mætter.

God weekend-Troels.