

Fredagsbrev d.27-09-2019 uge 39



En hel uge uden de store eskapader. En rugbrødsuge, eller hvad man nu kan finde på at kalde en uge, hvor det er den almindelige undervisning, der er i fokus. Det eneste ophidsende indslag var pedelgruppen, der stod i vand til knæene i fyrrummet. Et rør var utæt, og 45m² vand forsvandt først ud i fyrrummet, for så at løbe i det nye separerede rørsystem igennem byen.

Det var også overskriften på Nis lille beretning fra det sidste halve års tid i bestyrelsen, fordi den nye kloakering blev foretaget via Nis viden og ekspertise sådan, at vi kun kommer til at betale for materialeudgifterne på hele projektet. Et par hundrede tusinde kroner har vi sparet, kom det fra Nis i en sidebemærkning, men kun fordi så mange forældre har givet en hånd med i arbejdet. Vist også folk fra byen, som slet ikke er forældre her på skolen. Så kan man vist ikke forlange mere.

Anledningen var vores bestyrelses- og forældreaften, hvor vi først mødes til et kort indlæg fra bestyrelse, skole og Ditte, hvorefter vi gik i grupperne, og klasselæreren fremlagde planerne for det kommende skoleår, og derefter en snak om dette og andre ting, der måtte være. Der er generelt et ønske om at få et system med lektier, som fx lektieplan, som vi lige har afmeldt, fordi vi synes det var for dyrt. Der findes andre og billigere systemer, som vi er i gang med at finde frem. Det ligger desværre

på skolelederens bord, og der ligger det godt...



Æblekassen er blevet solgt, og Jesper har smidt nogle sedler på bordet som betaling. De ligger nu i Klim sparekasse, men det er sjovt at tænke på, hvordan tingene fungerer. Først manglede vi en bus. Så kom Jesper med Æblekassen. Gratis. Så brugte vi den til den blev for lille, og den blå kom ind i billedet. Så solgte Jesper Æblekassen, og forærede skolen pengene. Det er nemt at få økonomi på vores skole; hvis alle forældre gør noget lignende. Jeg venter spændt på hvad det næste bliver.

I næste uge er der almindelig skema, men i uge 41 har vi alle på tværs af klasser en dansk uge, som Birthe og Sabrina har planlagt. Der kommer mere information om den senere. Den slutter traditionen tro med skolernes motionsdag om fredagen, der er bare lidt koks i traditionen, fordi vi er inviteret til Ranum sammen med Vilsted, for at være med til at indvie deres nye atletikområde. Borgmester og så videre kommer og fortæller, og så er der et lille traktement. Men først og fremmest skal vi i hold prøve nogle traditionelle atletikdiscipliner, og de skulle efter sigende være populære igen. Dejligt. Der bliver lidt med kørsel, men mon ikke vi kan have alle elever fragtet derover, hvis vi kører et par gange eller tre. Nu kunne vi ellers godt have brugt Æblekassen...

Kan I have en god weekend.

Troels