



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredag d. 30-08-2019



Nu er Skolegadegades fortov ved at tage form, og kommunen har indvilliget i, at lave den del, der går fra indgangen til Skolen og Børnehus og hen til vejristen tæt på busskiltet, en flise bredere. Så vil det være lidt lettere at stable unger, tasker, cykler og kage til personalet af på fortovet fra bilen. Så flyttes busholdepladsen også derhen, for at lette ind og

udkørsel fra p-pladsen. Håber det kommer til at virke. Nu glæder vi os bare til at det hele bliver færdigt, så vi her til efteråret ikke skal springe fra tue til tue, for at komme tørskoet over. Men hva, måske der er andre og mere vigtige ting i denne verden at bekymre sig om, end våde sko.

I næste uge er Storemellem på Bornholm sammen med Jakob og jeg. Vi er meget spændte; vi skal opleve nogle spændende forløb. Ungerne snakker mest om en kæmpe is på en halv meter, man kan købe. Men når de først har brugt deres lomme penge, så plejer de at være åbne for andre indtryk også. Vi er at træffe på mobilen, hvis der er noget.

Ugen efter, d.12. september er der O-løb for 6. og 8. klasser arrangeret af De Himmerlandske Friskoler. Det er torsdag, og foregår i skoletiden, men husk god madpakke og løbetøj. 8 klasse var med sidste år, så de ved hvad det handler om.

Overlade har en Genforeningssten stående nede ved Brugsen. I uge 20, altså fra d. 11. til d.15. maj, er det 100 år siden vi fik den nye grænse på baggrund af en folkeafstemning. Det skal fejres, og i den forbindelse får vi besøg af elever fra den danske skole; Duborgskolen i Flensborg. De skal bo her på skolen, og de omkringliggende friskoler (Vilsted, Haubro, Blære og Skørbæk-Ejdrup) Så laver vi nogle fælles forløb, men torsdag, som er genforeningsdagen, er alle elever inviteret til koncert med Sigurd Barret på Ranum Efterskole, som er specielt inviteret til dette arrangement. Sæt allerede kryds i kalenderen. Det er primært for de store elever. Vi kan derefter tage på tur til Duborgskolen, og få lidt tysk tale med i købet fremadrettet. Det er vist meget godt. Ofte tænker jeg, at eleverne ikke sådan rigtigt tror der er nogen der taler tysk, eller der er et land der sydpå, hvor det er bedst at kunne sproget, for at begå sig der. Men at det hele er noget jeg har opfundet for at pine eleverne med tysk udtale, og trælse opgaver. Nu skal de snart til Berlin.

Husk fælles forældre og bestyrelsesmøde d.26. september kl. 19.00 til 21.00.

I Børnehuset er der også forældremøde d. 11/9 kl.19-20-30, hvor Ditte vil være med.

Onsdag d. 23.oktober vil der være et UU-arrangement her på skolen for 8. classes elever fra Overlade og de omkringliggende friskoler. Det er UU der arrangerer, vi lægger lokaler til og om eftermiddagen fra 16-18 kommer elevernes forældre her, og får noget info sammen med eleverne om uddannelsesparathedsvurderinger, uddannelsesvalg osv. Det kommer til at foregå i hallen. Men det er ikke slut endnu for de unge mennesker, for tirsdag d. 29. oktober skal 8. klasse være sammen med hele kommunens 8. klasser på lanternen i Løgstør fra kl. 14-18. Eleverne har fri indtil da, og vi kan godt køre dem derover, derimod skal I selv hente dem i Løgstør.

Herunder vil Ditte gerne præsentere sig selv:

God weekend til jer alle.

Hilsen Troels

Pænt goddag til alle jer i Børnehuset og på Overlade Friskole.

Mit navn er Ditte Fruergaard Andersen, jeg er 35 år og starter som afdelingsleder i Børnehuset i uge 43.



Og hold nu op hvor jeg glæder mig. Jeg er så småt listet i gang og kommer nogle timer om onsdagen i Børnehuset og hver gang jeg tager hjem, så glæder jeg mig bare endnu mere til opstart. Jeg glæder mig til at lære jeres dejlige børn at kende, jer forældre, mine nye kollegaer, stedet og den ånd, som jeg fornemmer på stedet. Jeg oplever et hjertevarmt miljø, med plads og rum til den enkelte, humor og med lyst til at gøre det bedste for jeres børn. Bedre udgangspunkt kan man vist ikke bede om.

Privat er jeg gift med Morten, som er Grafisk Trykker på Nordjyske medier i Aalborg, vi har ingen børn, jeg er vokset op i Falde lige

uden for Overlade, er familiemennesker med stort F, bor i Løgstør og har lige fået en hundehvalp, Ludvig.

Jeg blev uddannet pædagog i 2009 og blev derefter ansat på Overlade Skole i deres AKT afdeling – her var jeg pædagog, koordinator, senere afdelingsleder og stedfortræder for skoleleder. Da skolen lukkede, fulgte jeg med eleverne fra AKT til Løgstør Skole, hvor jeg var koordinator for afdelingen.

Jeg har de sidste mange år kombineret ledelse, med timer på gulvet sammen med børn og kollegaer – dette giver mig, det bedste udgangspunkt som leder. Mit pædagogiske drive er drevet af, at jeg gerne vil give den enkelte, de bedst mulige forudsætninger for trivsel, relationer, anerkendelse, tryghed og udvikling i deres hverdag – fordi de fortjener det.

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer. I har et fantastisk sted til jeres børn og dette skal vi sammen holde fast i og udvikle.

Nogle af jer ser jeg muligvis inden, men ellers ses vi den mandag den 21. oktober.

Med Venlig Hilsen, Ditte