



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Fredagsbrev d. 24-5-2019



Et hurtigt fredagsbrev efter en forrygende uge i det syd/Sønderjyske.

Det er en fornøjelse at være sammen med jeres børn, og ugen er fløjet afsted. Næsten ikke til at forstå, at vi allerede har fredag.

De er parate til næste trin på lejrskoleparatheds trappen; Bornholm. Det bliver dog ikke før efter sommerferien. Tak for lån. De der fodersække med ostepops, de har slæbt hjem fra Netto i Ribe, er på ungerne eget initiativ. Jeg fralægger mig ethvert ansvar for den del. Håber ikke de har overskredet datoen!

I næste uge tager Lillegruppen og Lillemellem til Overkoen, og derfor vil der også i næste uge være lidt tyndt besat med ansatte på, men dem der er tilbage, er til gengæld...

Birthe og Troels er på lejr alle dage; så kommer Simon og Mette til, og så skiftes Simon ud med Jakob onsdag morgen. Confused? Kage er altid velkommen, skulle jeg hilse og sige fra Troels.

Informationer om Lillemellem og Lillegruppens lejrskole har Birthe sendt ud, så derfor er der bare at sige: god tur.

I næste uge indkalder vi til jobsamtaler til Annes barselsvikariat, og til afdelingslederen i Børnehuset. Ansættelsessamtalerne afholdes mandag og tirsdag i

uge 23. Det bliver meget spændende, synes jeg.



Lidt aftenmadsstemning hos Johannes, min gamle arbejdsgiver. Det er en klassisk lejrskolemeny, men der er ingen, der efter en eftermiddag i kano, springer over.

Vi var i øvrigt super heldige med vejret, hele ugen.

Kan I have en god weekend.

Troels