

Fredagsbrev d.10.5.2019 uge 19.



De unge konfirmander summede rundt omkring på skolen i mandags, hvor de havde sat hinanden stævne i skolekøkkenet til en omgang pizza, førend bilerne, med et par forældre, kørte til Fårup sommerland. De havde, hørte vi til fredagsafslutning, en god dag. Kun en enkelt kastede op. Det var succeskriteriet.



Naturfagsuge!
"Det lyder da spændende (SUK)..."

Sådan ville jeg nok tænke, hvis jeg tænker tilbage på min egen skoletid. Matematik var ikke lige det fag, der fik mig ud på en lang cykeltur en tidlig morgen i februar 1975, for at komme i skole. Men hvis jeg havde haft muligheden for

at være elev på vores skole i denne uge, var mine forbehold sikkert gemt langt væk. Jakob og Lone havde forberedt en spændende uge, hvor alle elever deltog, og det

var lige fra talforståelseslege til hardcore Geogebra på computeren; og ja, Lillegruppen var også med til at tegne figurer via p.c. Måske en enkelt lærer eller to fik opdateret sin viden på matematikområdet.



En lille gruppe medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kørte en tur i den nye bus til Kolding i weekenden. Det var Friskoleforeningens årsmøde det trak, og jeg var meget oplivet, da vi efter mange og lange, men gode timer kørte nordpå igen. Hvad er det, der holder os til ilden, hvad er det, der forener de over 300 friskoler landet over, og ikke mindst; den snak der spontant opstår med skolefolk med helt andre ideer til skole. Det er inspirerende. Så er der jo også festen om aftenen...



Matematikugen sluttede med en skak dag, hvor den gamle skole har leveret alt det skakgrej, man kan ønske sig. Og der bliver virkelig spillet igennem. Måske vi skulle anskaffe os noget udendørs skak, eleverne kan bruge i frikvarterne.

Næste uge holder Jakob, Simon og jeg fyraftensmøde sammen med forældre omkring Storemellems Lejrskoletur til Nordslesvig, (også kaldet Sønderjylland)) og Ribe. Det er tirsdag d. 14. maj. Kl. 16.30 til 17.30. I må meget gerne tage ungerne med.

Kongernes Jelling, eller Jellingestenen; Danmarks dåbsattest. Det er målet for Anne og Birthes tur til Jelling på torsdag i næste uge. D.16.maj. Jeg har fået lov at tage med som chauffør. Det er Lillemellem og Storegruppen der slår pjalterne sammen, og tager på tur. **Vigtigt:** Vi skal være vakse på aftrækkeren, for at nå til Jelling til kl. 10.00, så vi kører fra skolen så snart bussen er tilbage på skolen efter morgenturen. Det er senest kl. 7.50, så vær i god tid. Helst 7.30, for så kan vi få fyldt Æblekassen op, og være parate. Husk noget spiseligt til køreturen, som ikke sviner i vores nye bus. Vi regner med at være tilbage til kl. ca. 14.15.

Fredag må eleverne godt tage rulleskøjter, løbehjul, og hvad den slags ellers hedder. Det er kun fredag, og det er vigtigt, at sende behørigt sikkerhedsudstyr med. Ellers får de ikke lov til at bruge køretøjet. Så skrappe er vi!

God weekend til alle.

Troels