

Fredagsbrev d.15.3.2019 uge 11.



OVERLADE FRISKOLE

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING

Vi var lige et smut i Aalborg med de store elever, for at være med til en dag hos Nordjyske. Det blev en meget anderledes dag for de 150 elever fordelt på 4 skoler her fra regionen, der var tilmeldt. Der var sat gode folk af til denne dag. Det fornemmede vi straks, for det var en meget engageret oplægsholder, der startede dagen. Han hedder Tom Bue, og der er nok nogle af jer der har hørt ham på ANR. Han fangede de unge mennesker, med et medrivende oplæg om journalistik, en undervisningsform, hvor eleverne oplever indlæring som en leg.



Her er vi foran ANR-studiet, hvor en ung radiovært er ved at speake. Jeg kan ikke huske hendes navn, men I kan spørge Anne; hun ved hvem det er.



I denne tid er vi ved at lægge sidste hånd på vores lejrture.

De små, altså Lillegruppen og Lillemellem skal igen til "Over Koen: Det har vi prøvet før, og der er rigtigt meget at gøre, når man har den alder. Det er i uge 22. Storemellem skal i uge 21 udfordres lidt mere, for de skal først to dage på den blå landevej fra Gram til Ribe. På vejs overnatter vi hos min gamle arbejdsgiver i Fole. Han solgte sin gård i 2007 med mælkekvote og en masse jord, så han købte en "aftægtsgård" på 100 ha. skov tæt på åen. Der kan vi overnatte. Næste dag padler vi til Ribe, hvor vi overnatter på Vester Vedsted Ungdomshøjskole. Vikingecenteret, vadehavscenteret, Mandø, domkirken osv. kunne måske godt komme i spil, hvem ved... Vi skal nok få tiden til at gå. Det er Jakob og Simon der er primus på denne tur, med mig i baghånden med bus og soveposer.

Storegruppen tager til København, og der er stadig nogle aftaler, der mangler at falde på plads, så derfor venter vi lige med at sige mere, men det er Anne og Troels,

der tager med. Vi ved, at det er i uge 24, og vi ved, at vi skal ud og cykle. Resten er på tegnebordet. Men vi tager med DSB frem og tilbage.

Det er vigtigt, at børnene er feberfrie, og de er så raske, at de kan deltage i skolens og Børnehusets aktiviteter på normalvis, når I sender dem afsted efter en sygdomsperiode. Det siger sig selv, at det ikke er rart at være i institution, og samtidig være halvsløj.

Hav en god weekend