

Fredagsbrev d.8.3.2019 uge 10.



Så var det dagen derpå.

Oprydning, oprydning og kage ad libitum. (næsten)

Det var en dejlig fornemmelse at køre hjem i går aftes, efter en hel uges forberedelse til skolefesten. Og dejligt med Børnehusets optræden før spisning, og deres lille turné rundt på værkstederne, hvor der blev sunget for de travle skolebørn. Selvfølgelig var "Rejsen til Jakobs by" centrum for de fleste aktiviteter, og derfor var det meget spændende, da tæppet gik kl.18.30. Det lykkedes de fleste elever på skolen at få en rolle i stykket, om end nogle var uden replikker, men de var alle meget optaget af forestillingen. Den største oplevelse for os ansatte var nok elevernes engagement i arbejdet med stykket i ugen op til forestillingen. De var super fokuserede alle sammen. Der var ingen: "Det kan en anden gøre", eller "det gider jeg ikke". Det giver sammenhold, gensidig respekt og forståelse. Hvad vi finder på til næste år, er endnu ikke fastlagt. Skal vi have et tema som i år, eller noget helt andet? Nu evaluerer vi på vores P-dag.

Tak til alle jer, der bidrog, både i ugen op til, og på selve dagen.



I næste uge prøver vi at finde tilbage til normal skrue, men det lykkedes nok ikke helt, for:

Onsdag er Storegruppen inviteret op til Nordjyske Tidende, hvor vi skal snakke journalistik med nogle af avisens ansatte.

Her er et stort antal pilgrimme ankommet til Santiago for at overvære pave Benedikt XVI's messe den 6. november 2010.

Holger er på EU kvalifikationsbeviskursus for buschauffører i Løgstør hele ugen, og Jakob er på kursus tirsdag i matematik, så lidt småændringer kommer der nok.

God weekend

Troels