



Det er godt at komme ud og være sammen med andre, det sætter perspektiv på egen gerning. Det var den følelse jeg havde i tirsdags, da hele personalegruppen var taget til Inspirationsdag på Hvilsom Friskole. Møde andre friskolefolk; hvad gør I med tosproglige elever? Hvor kan man finde sproglinks på tysk? På rundvisning i en børnehave, hvor der hænger en tavle hvor børnene selv, sammen med en forælder, hænger et billede af sig selv op, på det tidspunkt på dagen, hvor barnet bliver hentet. Var det noget for os? Sådant bliver man hele tiden inspireret, og det er godt. Skulle vi prøve at indføre dette, vil den naturlige snak i bilen være tilbage til det kendte? Men heldigvis er det rart at komme hjem og se, at der er meget vi kan være stolte af her hos os. Det kunne jo være Støtteforeningen, der helt fortjent, er blevet kåret som årets borger i Overlade. Her er der, som bekendt, tale om en forening, og de har gang i en hel masse tiltag i løbet af året, som eleverne får gavn af. Stort tillykke til jer. P.S Husk at tilmelde jer til damefrokost d.2. marts. (Jer, der tilhører målgruppen)



Figur 1 Peter besøgte os sidste efterår til vores Dialogmøde

Peter Bendixen, som er formand for Dansk Friskoleforening, kom og fortalte om de politiske spidsfindigheder omkring det kommende folketingsvalg og koblingsprocenten. (Friskolerne får pt. tildelt 76% af, hvad en elev koster i Folkeskolen) Denne koblingsprocent er efterhånden blevet en del af den politiske debat, og derfor er det meget svært for os skoler at planlægge langsigtet. Jeg er ret utilfreds med, at eleverne på friskolerne i den

grad er blevet et politisk redskab i visse partiers valgkamp, for det genererer utryghed blandt de økonomisk ansvarlige rundt omkring på skolerne. For vores vedkommende vil en tilbagevenden til en koblingsprocent på 71, betyde en indtægtsnedgang på 130.000kr. Det kommer vi selvfølgelig til at mærke. Nu ligger vi ikke med røven i vandskorpen rent økonomisk, men selvfølgelig kan det mærkes. Husk at gå ind og påvirk de politikere I kender i en retning der siger, at vi friskoler ude på landet ikke er privatskoler for de velstillede børn, men faktisk har det samme elevgrundlag som folkeskolen, og derfor løfter de samme faglige og sociale opgaver.

Huskeliste til næste uge.(r)

Tirsdag d. 22 har vi en anderledes dag, hvor vi arbejder på tværs af klasserne med dramastykket med følgende temaer. Musik, rekvisitter, kostumer og rollelæsning. Vi har alle fri kl. 13.00 den dag. SFO er klar på det tidspunkt.

Torsdag d. 24 er der bolddag for 0-2 klasse i Ålestrup Idrætscenter. Husk idrætstøj og en stor madpakke. Vi er hjemme igen inden kl.13.00 Vi mangler en frisk forælder med en bil, der kunne tænke sig at være med den dag. Jeg vil så til gengæld love en god varm kop kaffe.

Torsdag d.31. kører vi til Aalborg og ser teaterstykket Fyrtøjet på Aalborg teater.

Det er Lillegruppen, Lillemellem og Storemellem. Vi er hjemme igen kl. ca.14.30.

Her til slut lige et Johnny Madsen citat: Når man vil starte et band, må man først have en advokat og en revisor – så kan man altid senere udvide med bas og trommer.

Tænker det lidt er det samme med en friskole.

God weekend, Troels