



OVERLADE FRISKOLE & BØRNEHUS

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING



Det var meget stemningsfuldt, da pigerne fra 3. kl. til 8.kl. sang Luciasangen.

I Danmark så man de første Lucia brude i begyndelsen af 1950erne. Luciatraditionerne er som mange andre traditioner en blanding af helt forskellige hedenske skikke samt fra den katolske og protestantiske religion

Luciasangen der synges i Danmark

Nu bæres lyset frem
stolt på din krone
rundt om i hus og hjem
sangen skal tone
nu på Lucia-dag
hilser vort vennelag
Santa Lucia, Santa Lucia

Her ved vor ønskefest
sangen skal klinge
gaver til hver en gæst



Santa Lucia sangen fra svensk

Midt i den mørke nat
Lysene brænder.
Du bæres lyset frem
I dine hænder.
Kom i det hvide skrud.
Mildt du os maner.
Skænk os du julens bud.
Glæden vi aner.
Budskab du bringer med
Budskab om julefred.
Santa Lucia, Santa Lucia.

glad vil du bringe
skænk os af lykkens væld
lige til livets kvæld
Santa Lucia, Santa Lucia



Trolddom og mørkets
magt
Dit lys betvinger,
Kærternes stærke vagt
Fred til os bringer.
Ved lysets klare skær
Vej vi skal finde,
Du er os alle kær,
Skønne præstinde.
Budskab du bringer med,
Budskab om julefred,
Santa Lucia, Santa Lucia.



Der var bud efter pigerne i
torsdags, for efter morgensamling,
hvor billederne her er fra, så ilede
de ned
til Brugsen, hvor lyset blev
slukket,
og Luciaoptøget gik imellem brød
og yoghurt. (Der løb min mobil
desværre tør for strøm).
Tilbage på skolen var festen ikke
slut, for kl. 12 var der samlet over
70 pensionister i fællesrummet,
også de fik en stor oplevelse, med
Luciasang, en julesang, og
oplæsning. Så godt.

Tirsdag, da pigerne øvede Lucia,
sad drengene fra Storegruppen og
jeg tilbage, og kunne ikke komme
videre med vores fremlæggelser i
geografi, men så kørte vi, sammen
med Lars, tak Lars, til Hobro, og
så, hvordan myndighederne
dissekerer en Sejhval. Den var
godt nok stor, og lugtede lidt.

Mandag tager vi til Den Gamle By i Aarhus. Vi kører fra skolen kl. 8.30, og er tilbage kl.ca. 15.00.

Tirsdag laver vi mad til julefrokosten, og har man lyst til at deltage i selve frokosten, så skriv til mig, så ved vi, hvor mange vi skal dække bord til. Det koster 40 kr. pr. kuvert. Frokosten er selvfølgelig gratis for børnene på skolen og Børnehuset, og de, der har (h)julpet til. Frokosten er på onsdag kl.10.00. Torsdag går vi i kirke kl.10.45, og bagefter har eleverne fri.

God weekend

Troels