



Så er Jakob tilbage på skolen igen.

"Det var hårdt" fortalte han i frokostpausen. "3 dage på skolebænken", og næsten ingen pauser. De billeder han sendte os, handlede udelukkende om buffeter, med alt hvad hjertet kan begære, så vi havde egentligt ikke ondt af ham. Vi kom dog efterhånden på sporet af, hvad han mente, fordi der var undervisning til kl. 22.00 hver aften. Det er godt at sende personalet på kursus tænkte jeg; de kommer så



oplivet tilbage med hovedet fuld af gode ideer.

Og det var lige hvad der skete. For allerede mandag morgen stod en yderst veloplagt lærer (Jakob) som helt tilfældigt havde valgt matematik som ugens tema. Det bliver en lang uge tænkte jeg, men der tog jeg fejl. Vi har været omkring Thales, Pythagoras, Euklid og Fibonacci. Lyder måske lidt kedeligt, men det var det ikke. Spørg bare ungerne om Fibonaccis talrække. Det

er ikke kun tal, det er meget mere. Hele livet, måske?

Vi nærmer os så småt julen, og der er to (3) arrangementer vi skal huske på. Det første er vores klippeklistedag, hvor bogen er lagt til side, og saksen fundet frem. Vi skal pynte skolen med juleting, og det foregår tirsdag d. 27. november. Her er forældre og andet godtfolk selvfølgelig velkomne. Det er denne dag Støtteforeningen traditionen tro sælger æbleskiver, så husk moneterne! Vi møder til almindelig tid, men slutter kl. 13.00.

To dage senere, torsdag d. 29 sker der noget nyt, men det har også noget med julen at gøre. Her er det igen Støtteforeningen der er på spil. De inviterer til julemarked

på skolen, og det foregår fra kl. 17.00 til kl. 21.00. Det glæder jeg mig meget til. Storegruppen har i går aftes været samlet sammen med Mette og Charlotte (forældre) og Anne for at lave noget (jeg har ikke helt forstået hvad det var) der kan sælges. Holger har samlet et par elever, der vil spille en sang eller to, og Børnehuset har også noget i ærmet, så det skal nok blive en god aften. Desuden er det muligt at købe mad. Billetter købes i Brugsen.

Husk kære folkens, at det ikke er et skolearrangement, og det derfor er jer selv, der skal holde styr på jeres unger. Se vedhæftede invitation.

Men i samme forbindelse vil Jeanette og Heidi gerne lave nogle kreative ting til salg til julemarkedet, og derfor har Lillegruppen, Lillemellem og Storemellem sat hinanden stævne fredag d. 16-11 fra 10.00 til 12.30. Birthe og Anne må også godt være med.

Vi trækker et par pakker hver dag til morgensamling i julemåneden. Husk at give eleverne en med hver. Det må ikke være spiseligt. Pris: ca. 20 kr., gerne mindre.

Lige en lille oplysning til sidste skoledag før juleferien:

Jeg har aftalt med (præsten) Dorthe, at julegudstjenesten starter kl.10.45. I er alle naturligvis velkomne. Vi går fra skolen kl.10.30, og har fri efter kirke. Der er naturligvis SFO for de tilmeldte derefter.

Hilsen Troels