



## ROLLELEGE OG EN BYG SELV LANDSBY.

I denne uge har det været meget fokus på rollelege i Børnehuset.

Børn elsker at lege bestemte roller. Det kan være far, mor og søskende, hund el lign.

I legen er der noget genkendeligt. Det kan være noget fra hverdagen i Børnehuset eller derhjemme fra.

Det er nemt for os, at høre hvor der forskellige lege udspiller sig fra.

Rollelegene foregår på kryds og tværs af vuggestue (de ældste piger) og børnehave. Børnene er gode til at blive i legen og får selvfølgelig tiden til det.

**Krattet dag** er lig med nye måder at lege på. På Krattet er der ikke de samme legeredskaber, cementbaner, og cykler, som der er på Børnehusets legeplads. Vi nyder, at være deroppe. Det er et simpelt sted at være.

Fantasi og den frie leg går straks i gang, når vi kommer derop.

Vi har ikke opholdt os så meget på Krattet her i sommer. Vi har været udfordret med kryb (myg). Når vi begynder at komme derop igen, er der flere børn som skal lære at begå sig deroppe. Græsset kan være højt, og der er mere ujævnt og kuperet. Jo mere vi er deroppe, kan vi se hvor meget de udvikler sig, og de bliver rigtig gode til at klare små forhindringer, og bliver gode til at klare udelivet. Vi kommer til at glemme tiden, og madpakkerne bliver måske skubbet lidt tidsmæssigt. Men pyt.

I tirsdags bestemte vi, at krattet skulle udvides med en byg selv landsby. Pilen trænger til at blive beskåret, og bliver nu brugt til huse. Græsset bliver formet til stier og veje. Børnenes huse er guld værd, når man er med til at forme noget selv. Vi glæder os til at se hvor mange forskellige huse vi får...

**Husk at melde tilbage med efterårsferien - uge 42.**



Hilsen Lene.