

SOMMERTEMAET SLUTTER...

Børnene har lavet maling i forskellige farver. Små grupper af børn samles for at være med, mens andre havde travlt med en vigtig leg hist og her. Indimellem kom der flere børn med i projektet, og børnenes lugtesansen fejler bestemt ingenting.

"Det lugter af morgenmad..." Og det var rigtig nok. Der var bla. brugt ymer i malingen. Det var sjovt at røre det hele sammen, og komme frugtfarve i. Vente man ryggen til, opdagede man at flere havde smagt på malingen. Mums.

Krattet blev indtaget, og der blev hamret lister sammen til at male på. Madpakkerne blev spist, siddende på græsset i én stor samling lige midt i det hele. Hyggeligt at spise madpakker med malingrester på hænderne. Vi gik tilbage til børnehus for at gøre klar til forældrekafe. Børnene var meget spændt på, at spise Mariehønekage som "Køkken Helle" havde bagt. Den så også indbydende og lækker ud. Flere børnene nøjes vist ikke kun med at se med øjnene.

➤ Egne cykler.

Det er dejligt at cykle, men vi oplever, at flere børn cykler alt for stærkt på legepladsen, og det giver en del problemer.

Børn og voksne bliver kørt på, eller børnene vælter og det er ikke altid ment at overholde cykelreglerne.

Vi har i Børnehuset valgt, at man **kun** har egne cykler (og cykelhjelm) **med om fredagen**, og man kan selvfølgelig altid cykle på børnehusets cykler, der er i "Nulles skur" som man plejer.

Vælger man at cyklen altid skal være i Børnehuset, sætter man den over i skolens cykelskur med lås på.

➤ Tillykke til - Anton 4 år.



Hilsen Lene.