

Fredagsbrev d.17-08-18 uge 33.



Denne uge var uden plan for multibanen. Så ved man jo ikke hvem der bestemmer over den i hvilke frikvarterer, så hvad nu?

Så skete der simpelthen bare det, at en stor del af eleverne fra de fire grupper fandt ud af, at så kunne de gå sammen på fodboldbanen, og alle spille sammen.

Fra lillegruppen, over Lillemellem- Storemellem, til Storegruppen. Nu er der til tider fokus på de store skolars fortræffeligheder, og klart, de har givet vis bedre faglokaler osv, men når piger og drenge, store og små i en pærevælling, kan få en forholds kompliceret social og taktisk øvelse, som fodbold er, til at fungere, så er jeg glad for vores lille skole. Så er der noget der fungerer. Og så dårlige er vores faglokaler heller ikke... God start på et nyt skoleår.

I dag starter der en ny elev på skolen. Andreas Myrup. Han har gået på skolen, da det var folkeskole, men er "vendt tilbage" efter to år på Ranum skole.

Velkommen til dig Andreas, og til Hanne og Mads, som ikke er nye forældre her hos os, for de har allerede Julius nede i børnehaven. Jeg kan sige, at vi var ikke lang tid inde i frikvarteret, før Storemellems drenge spillede fodbold på multibanen, sammen med Andreas.

I dag havde vi besøg af Pernille Vigsø Bagge, som fortalte om et initiativ hun har taget med at oprette børnegrupper for skilsmissebørn. Det er et samarbejde mellem Løgstør kirke og SSP- og Ungeteam her i kommunen. Det er gratis, og foregår i Løgstør sognehus. Jeg vedhæfter hendes oplæg, så kan I selv læse videre, og melde jer til, hvis det skulle have interesse.

<https://www.dr.dk/skole/velkommen-til-projekt-ultrabit-0>

Prøv dette link. Så giver Erkan Özden dig en fornemmelse af, hvad 4. klasse skal arbejde med, sammen med Jakob. Dimsen hedder en ultra:bit, og er "mega lille", men det er "mega stort".

Vi har I et samarbejde med et par andre Friskoler her i Himmerland arrangeret et lærerkursus, som Jakob deltager i, og desuden et kursus som CFU har arrangeret. Så vi er godt klædt på til opgaven.

Og så et lille citat af Piet Hein

- Hvis du vidste hvad du véd, når dit livslys er brændt ned, så var meget mindre drøjt, mens det endnu brænder højt

God Weekend

Troels