

Sommerbrev d.6.7. 2018 uge 27.



Nis og jeg var i onsdags på besøg i Friskolernes hus, for at fortælle de helt nye friskoler om hvordan vi har oplevet opstarten, og de første to år her på vores skole. Det var en meget mærkelig oplevelse. Pludselig var vi de erfarne; dem man kunne spørge til råds; dem der havde overlevet de første to farlige år. Mærkeligt, for jeg tænker os stadig som nybegynder og nogle, som har meget at lære. Men i onsdags, da jeg kørte hjem fra Fyn, gik det op for mig; hvor har vi sørme høstet mange erfaringer; hvor har vi lært meget, og sikke meget vi har lavet siden opstart august 2016. Vi kan ikke helt kalde os en ny skole længere, og dække os ind under den beskyttende kliche'. Vi er nu en skole, der har gjort sig sine erfaringer. Nu fanger bordet.

Vi starter efter sommerferien mandag d. 13. august kl. 8.10 med morgensamling. Her vil vi byde de 3 nye elever velkommen sammen med deres forældre. Efter samling er forældre (og børn) i klassen hos deres klasselærer. Kl. 9.30 er der pause, og kl. 10.00 skal eleverne tilbage til klassen, men denne gang uden forældre. Så er der kaffe og boller til forældrene i skolekøkkenet. De to første skoledage har eleverne deres klasselærer hele dagen, og har fri kl.13.00, mens det er det nye skema der gælder resten af ugen.

Vi har i år 4 hovedgrupper, men der er lavet lidt om på nogle navne og inddelinger, sådan at Lillegruppen består af 0-2 klasse. Lillemellem består af 3. klasse, men de hører til fysisk i Lillegruppen, og har nogle gange fælles undervisning med dem. Storemellem er 4. og 5. klasse, og Storegruppen er 7. og 8. klasse. I forhold til lejrskolerne i år, så skal Lille og Lillemellem, samt Storemellem på Over Koen, mens Storegruppen skal til København. Der har dog sneget sig en lille usikkerhed ind omkring Storemellem og lejrskolen, så det kan ikke helt udelukkes, at der kan ske noget der. Det ser vi på.

Vi vil i år gerne selv lave vores dramastykke. Det kommer til at foregå i middelalderen, med udgangspunkt i Danmark og Vitskøl kloster, men med en tur gennem middelalderens Europa ad pilgrimsruten til Nordspanien og Santiago de Compostela.



Det kommer til at tage lidt tid at nå helt derved, så vi bruger nogle af dansk, medborgerskab og musiktimerne til formålet. Ideen er at give eleverne et større ejerskab af arbejdet, og bruge emnet Middelalderen som gennemgående tema for dette skoleår. Det kunne jo være, vi lige skal et smut forbi Vitskøl kloster. I København hænger der jo nogle gobeliner, som handler om Danmarks historie. Måske skal vi forbi dem, nu vi er der i uge 24.



Som sidste år laver vi lidt om på dagene, fordi vi gerne vil bruge dem lidt anderledes.

Dramaugen starter i uge 9. Det er fra d. 1-8 marts, og vi starter fredag d. 1. marts, og bruger lørdag d. 2. marts som en helt almindelig skoledag med dramaundervisning. Så har vi fri søndag, og kommer tilbage mandag og har skolefest og dramafremvisning torsdag d.7. marts. Det er her I forældre

kommer på banen, for den fest skal I arrangere. Vi har så fuld fart på at gøre forestillingen klar.

D. 8. marts er almindelig skoledag, hvor vi alle elever møder ind for at rydde op og slutte af.

Når vi har undervisning om lørdagen og Grundlovsdag, og vi skal ramme de 200 skoledage, så holder vi fri d.2. og 3. januar, så vi først starter undervisningen op mandag d. 7. januar i 2019. Så må vi håbe på sne til nytår.

Jeg vedhæfter de nye skemaer til sommerbrevet, så kan I hende dem her, hvis det skulle være relevant.

Til slut ønskes I alle en god ferie.

Hilsen fra alle os ansatte på Overlade Friskole og Børnehus.

Troels