

Fredagsbrev d.29.6.2018 uge 26.



”Jeg troede der var sådan lidt kedeligt på Livø, og synes det var lidt træls vi skulle derover, men nu vi er her, så er det rigtigt fint”.

Det som ligger lige for, har sjældent den største tiltrækningskraft.

Men Bente, som er den ene af de to ansatte på øen til at tage sig af avlsgårdens drift, havde været i marken for at høste nogle af de forskellige økologiske kornsorter, som dyrkes på øens 80 Ha. Spelt, Emmer, Ølandshvede, Hallandhvede bare for at nævne nogle sorter. I øvrigt en rigtig god oplevelse, og mange elever havde lommerne fulde af korn, da vi tog hjemad. Måske de bliver sået et sted i havens blomsterbed.

Udtalelsen ovenfor kom fra en elev fra Storemellem, og når de ligefrem, lidt skjult, men alligevel, roser initiativet, så

er vi ikke gået helt galt i byen. Vejret var jo helt fantastisk, og man bliver hensat til en helt anden tid, hvor tempoet er til at følge med i, når man kommer over på øen. Ingen larmende biler, kun ro og fred. Det er ikke alle, der får disse associationer over

navnet Livø, for en forælder jeg snakkede med, tænkte mere på ungdommens ture til Livø som en lang fest med diverse stimulanser. Den side gik vi vist glip af i denne uges morgenfortælling med Holger, hvor Livø var temaet. Den vinkel havde han udeladt.



Traditionen tro slutter skoleåret med rundboldkamp, og der var lagt op til et brag af en dyst grupperne imellem. Derfor havde nogle elever trukket i kampuniformer, så de rigtig kunne give den gas, men lige meget hjalp det; Lillemellem løb af med sejren.

Husk at hente de sidste bunker tøj i vindfanget inden onsdag. Det tiloversblevne gives væk til værdigt trængende.

I får et sommerbrev med næste skoleårs skema og årskalender. Derfor er det ikke katastrofalt, hvis det unge menneske kommer hjem og fortæller, at det skema de kunne hente inde på lærerforberedelseslokalet, pludselig havde transformeret sig om til et F-35 jagerfly, og var fløjet over i naboens have. De kommer i jeres mail Box. Skemaerne altså.

Skolen starter igen mandag d. 13. august kl.8.10. SFO har åbent i næste uge, men lukket i de 3 uger Børnehuset holder lukket. Det er ugerne 28-29 og 30. Derfor er der igen SFO i uge 31 og 32.

Kan I have en god weekend.

Hilsen Troels.