

Fredagsbrev d.15.6.2018 uge 24.



OVERLADE FRISKOLE

TRIVSEL & TRYGHED I LEG & LÆRING



Så er dette skoleår ved at være forbi, og man kan komme derfor naturligt til at tænke tilbage på det vi lærte, og det vi sammen oplevede. Måske står det sidste stærkest i hukommelsen. Sådan har jeg det vist også, for det var mærkeligt nok dette billede der fik plads her i brevet, og ikke situationen fra klasseværelset med diktat og grammatik. Selv om det sidste på sigt er en forudsætning for det første.

Det fik vi i dag at mærke, dette at uddannelse er vigtigt for elevernes fremtidige liv, for vores ny tildelte UU- vejleder kom her på skolen for at hilse på, og fortælle om vejlederfunktionen for de største elever. Vi har en 8. klasse til næste år, og de skal til at tænke fremtidig uddannelsesretning ind mellem lektier, oprydning på værelset, computerspil, konfirmationspenge og kærester. Det nævnte står ikke nødvendigvis i en formodet prioriteringsrækkefølge. Vores UU-vejleder hedder Lise Ravn Andersen, og hun spurgte, om det kunne tænkes, at vi små friskoler slog os sammen, og sammen med UU-vejlederne afholdt temadage sammen. Det er jeg med på; måske kan eleverne i de store klasser så møde nogen, de senere kommer til at gå sammen med i det videre uddannelsesforløb. God ide. Måske har de til Musikstævne, idrætsstævne, eller i andre sammenhænge mødt nogle af de andre skolers elever; så bliver overgangen måske lidt lettere.

I næste uge er der dramauge for lillegruppen, og torsdag kl. 17.00 vil de spændte elever vise os stykket, som hedder Fyrtøjet. Men før det, er der en lille kop kaffe eller the til de fremmødte, og måske der var endnu en eller to forældre, der kunne trylle lidt med råvarerne, og trække en dejlig kage ud af ovnen. Giv lige Birthe besked, hvis inspirationen kommer over jer.

Onsdag i sidste uge før skoleferien, tager vi alle sammen til Livø. Hvis vi er lidt heldige, så kan det måske lykkedes at møde på havnen i Rønbjerg kl. 9.00. Det vil med andre ord sige, at vi beder jer forældre om at aflevere børnene i Rønbjerg. Det kan alle jo ikke, men hvis I laver samkørsel og vi lærere tager med i vores biler, kører et par gange, så går det. (Måske). Vi tager fra Livø kl. 14.00, og er derfor tilbage i Rønbjerg kl. 14.20 ca. Hvis I ikke kan finde kørsel for jeres barn, så skriv til mig, så fordeler jeg efter bedste evne.

Tak til forældrerådet for det fine arrangement i går i Børnehuset. Det var en god ide, næsten alle familier var repræsenteret.

God Weekend

Troels