

Fredagsbrev d.8.6.2018 uge 23.



Billedet her er fra nøjagtigt et år siden; vejrliget er ikke helt det samme som nu. En har vanter på, kan man se.



I dag, eller onsdags, på kanotur fra Silkeborg til Møgelø, hvor billedet er taget, er det en anden dresscode, vi snakker om.





For at komme til Møgelø, skal man ro. Det er ikke helt så let, som det ser ud på film; når det unge forelskede par forsvinder i solnedgangen med rolige rytmiske åretag. Men hvor der er vilje, er der en vej, og rigtig mange af eleverne fik efterhånden styr på årerne, rytmen og den vanskelige koordinering med makkeren.

Det er helt mærkeligt at være væk fra skolen i en hel uge, men torsdag var jeg tilbage blandt Børnehusets personale og repræsentanter for bestyrelsen til ansættelsessamtaler, for at finde en barselsvikar for Lone. Blandt rigtig gode ansøgere valgte vi Annita Durup, som er uddannet pædagog, og har arbejdet 21 år i forskellige børnehaver. Annita flytter fra Aalborg til lidt uden for Farsø. Farsø er en lille by her i nærheden, hvor de skal til at bygge et hus.

Velkommen til dig Annita, og håber du vil falde godt til.

I dag har vi haft åbent hus, hvor bestyrelse med venner kunne komme og få en pølse og en lille øl/vand. Det var rigtigt hyggeligt, specielt da det viste sig, at en ny familie, som kun har boet her i byen en uge, dukkede op med et barn, som skal starte i børnehuset lige før sommerferien. Også velkommen til jer. Det vil vi glæde os til.

Næste uge bliver en hel normal uge, hvor vi sidder i klassen, og har undervisning. Måske skal vi lige huske hinanden på, hvordan det var vi gjorde. Ellers er der kun at sige god weekend, og måske falder der lidt regn på søndag; man kan jo altid håbe.

Hilsen Troels

