



## SKIFT FRA VUGGESTUE TIL BØRNEHAVE...

Wilma har sagt farvel til vuggestuen og goddag til børnehaven.

Generelt er et skift fra, at være vuggestuebarn til at være børnehavebarn er et stort skridt for barnet, og ikke mindst forældrene.

Så er det jo rart, at rammerne er de samme - børnehuset og de voksne kender de i forvejen. Kontaktpersonerne ændres fra Helle og Lene til Claus og Mette. Sovepladsen er stadigvæk ude på børnehusets terrasse, og når man vågner, kan det i starten godt være lidt svært, specielt hvis man ikke er for godt vågen, at huske at man ikke skal gå ind i vuggestuen efter sit tøj. Her er det at man bliver mindet om, at man er jo begyndt at gå i børnehave. "Nå ja", siger barnet, og så bliver man mødt med et stort smil.

Vi kan se, at et skift fra vores vuggestue til børnehave er ikke så svært for barnet, og forhåbentlig heller ikke for barnets forældre.

Det giver et trygt barn i Børnehuset og barnet får derved også mod, nysgerrighed og lyst til at udfordre nye ting og derved styrker det barnets udviklingen.

I onsdags var alle Børnehusets børn, og voksne inviteret med på Krattet af Birthe og indskolingen. Vi legede, sang og lavede popcorn over bålet.

Onsdag er også fælles middag i Børnehuset kl. 11, og "køkken Helle" stod for at lave ovnkartofler, mørbrad med bacon, og grønt.

Ugen har også stået på rengøring og oprydning. Vi har fået hjælp af pedelklubben og græsholdet, så Friskole og Børnehus kan fremstå indbydende og klar til vores åbent hus-arrangement fredag.

Vi håber på godt vejr og mange fremmødte til en hyggelig snak og fremvisning.



Hilsen Lene