

Fredagsbrev d.1.6.2018 uge 22.



Pludselig var der et værre mylder ude ved edderkopenettet. Det var lige ved, at jeg måtte lukke døren ind til mit kontor for at få lidt arbejdsro. Men så kom jeg i tanke om, at det jo er på en skole, jeg er ansat, og så er det vel en del af pakken med lidt børnemylder. Bare for at gøre fortællingen færdig, så var det Børnehuset, der, i det gode vejr, ikke nåede længere end til nettet på deres vej over i hallen.

Lige nu er eleverne delt i to grupper, der enten er til idrætsstævne på Himmerlandscenterets Idrætsefterskole eller Hanherred Efterskole. Det er gruppen af friskoler her i området, der arrangerer. Så eleverne kommer nok lidt trætte hjem til weekend.

Det ser ud til at næste års skema er ved at tage sin endelige form, og som I ved, så bliver der 3 grupper, med 0-3. kl. i Lillegruppen. De har Birthe som klasselærer, men med Jakob som Co-driver i næsten alle dansktimerne. De deler gruppen op i to hold, så vi bedre kan undervisningsdifferentiere. Lillemellem er 4. og 5. klasse, og de har Jakob som klasselærer, men Anne som dansklærer. Storemellem har Anne; både som klasselærer og dansklærer.

Lillegruppen vil i år gerne invitere jer forældre til en teateroplevelse torsdag d. 21. juni kl. 17.00. Det er i skrivende stund ikke muligt for skolelederen at få oplyst repertoiret, men det bliver spændende, er jeg sikker på. Jeg skal i den forbindelse spørge jer forældre, om I vil arrangere et lille kaffebord ca. en time før forestillingen. Det er omkring kl. 16.00. Altså kun hvis der er stemning for det. Alle er velkommen til at komme og se stykket.

Søndag går lejrturen til Møgelø for Lillemellem og Storemellem. Vi kommer tilbage torsdag eftermiddag. Samme eftermiddag holder vi ansættelsessamtaler for at finde Lones vikar i barselsperioden. Fredag eftermiddag er der åbent hus her på skolen.

Tre bestyrelsesmedlemmer; Anne, Else og Tommy tager mandag til Voldum Friskole for at deltage i Friskoleforeningens kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

Jeg er med på lejrskolen på Møgelø i næste uge, men har mobilen med, så kan I kontakte mig, hvis der er noget.

Så er det i dag vi siger farvel og tak for godt samarbejde til Dennis. Han var jo den første ansatte på skolen efter mig, så han har været med fra starten. Men skolen ændrer sig med tiden, og det gør jobbene også. Pedelklubben har arbejdet sig ind på de områder som Dennis varetog. Så pedeljobbet er ikke hvad det var, da Dennis blev ansat. Nye vinde blæser, og sådan vil der være. Derfor: God vind Dennis, og tak for din tid her.

God Weekend