

BØRNEHUSETS FREDAGSBREV.



SMÅ STJERNESTUNDER FRA HVERDAGEN...

Dejligt er det når...

Morgenstunden starter med morgenmad omkring bordet i fællesstuen. Snakken foregår stille og roligt, indtil børnene finder ud af, at der er kommet et nyt vindue i tumlerummet, og det er "åben" igen, og vupti så er børnene straks væk, og tumler nu lystigt rundt inde i deres elskede tumlerum.

"Der er morgensang" råber et af børnene højt. For de ved godt hvordan man kalder børn sammen på scenen. Det har de helt styr på, og måske står der allerede et par børn der er begyndt at synge foran de andre - Modigt.

Er der morgensang og hygge ude eller inde?

Det er ikke så svært at tage stilling til lige nu. Vejret er pragtfuldt og vi nyder i fulde drag, at der er blevet sommer og vi bor jo nærmest udenfor.

Kaninen Nulle sættes ud i sit bur på græsset og bliver snakket med og tilbudt græs hele dagen.

Calle og Conny skal have mad og har måske lagt et æg. Det skal også tjekkes.

Madpakkerne nydes helst i skyggen og vi sidder og spiser de to første stykker rugbrød i ro og mag, inden der snakkes omkring bordet.

Hænderne vaskes og der skal tisses på toilettet inden turen går på legepladsen igen. Vuggestuebørnene skal sove i barnevognene, og de største børn ude på terrassen på madrasser skærmet trygt inde med grønne Ikea madrasser.

Så kommer vi til solcremen, og børnene er helt hvide på huden og ligner snemænd. Det går egentlig hurtigt over, når man skal lege med børnehushets jord og faldgrus.

At se børnene lege, grine og hygge sig, er SÅ dejligt - hvem tænker så på, at mor og far står med det kulsorte tøj og ikke mindst barn, når de bliver hentet.



Husk

- at aflevere **feriesedlerne**, så personalets ferie også kan gå op, og de kan få besked om deres ferieønsker er godkendt...
- **sommerfesten d.14.06**
- der kommer en plan for **fodring af Calle, Conny, Carl og Nulle** på et tidspunkt senere.

Hilsen Lene.

