

## Børnehuset beretter....

En kort uge er ved at nå til vejs ende, inden vi går på weekend. Ugen har endnu engang budt på det skønneste vejr, og det gav anledning til at børnene kunne lave deres eget soppebassin ude på legepladsen. De små flittige gravede og gravede i gruset, en gammel regnponcho blev lagt



ud, for presenning havde vi ikke lige

og så blev der ellers fyldt vand i... Det var en kæmpe succes, og de morede sig så gevaldigt, legede med skibe deri og pjaskede med fødderne.

Igen i år har vi indgået et samarbejde med Der og Børneulykkesfonden omkring

kampagnen Solsikker2018. I den forbindelse har vi modtaget nogle solsikkefrø, og de skulle jo plantes. Derfor fandt vi en masse spande frem, puttede jord i, og børnene såede derfra deres egen lille solsikke. Det var sjovt for både store og små at være med til, endnu sjovere er det at se dem, når de følger deres blomst gro. Efterhånden har vi prøvet det et par gange, både med små ting som karse, eller lidt større ting som piletræer, og hver gang glædes børnene over den succes det er, at de faktisk har passet og plejet noget som vokser og bliver stort.



Som jeg nævnte i sidste uges fredagsbrev har førskolegruppen i Børnehaven traditionen tro fået til opgave at stå for Sankt Hans heksen i år, de er sammen med Lene G, gået i fuld gang med at bygge. Hamre og finde tøj... Det er lidt af et projekt, og meget sjovt at følge med i – også for de yngre børn, som ser forundrede til, og jeg tænker de glæder sig til at det bliver deres tur.

Det er med en stor, meget stor klump i halsen at jeg skriver dette fredagsbrev, for det bliver mit sidste i et langt stykke tid. Jeg skulle egentlig først gå på barsel om tre uger, men babyens hjerterytme falder desværre mange gange om dagen grundet for mange plukkeveer, og derfor er jeg blevet sygemeldt fra arbejde. Det er noget ens hoved lige skal forstå, og jeg må da indrømme at jeg også har svært ved at slippe det helt. Der er nogle ting jeg SKAL have gjort færdigt inden jeg med god samvittighed kan sige på gensyn, men mine børnetimer er talte, som man siger... I slipper dog ikke helt for mig, for jeg vil have lov til at komme og kysse på jeres unger, og sige ordentlig på gensyn til jer, så jeg håber at se så mange som mulig af jer til Børnehusets sommerfest – hvis ikke, så ses vi nok når jeg kommer på visit, for at undvære Børnehuset helt, det kan jeg altså ikke.

Nu må jeg hellere holde, for mine hormoner gør mig grålabil, og det er jo fjollet at sidde her og hulke, når jeg jo ved jeg ser det hele igen. ☺

En kærlig tanke til jer, og med ønsket om en god weekend.

Kærlige Sommer Hilsner,

Lone





## OVERLADE FRISKOLE OG BØRNEHUS

har plads til endnu flere børn og holder derfor åbent hus for alle interesserede

**Fredag den 8. juni 2018**

**Kl. 16:00-18:00**

Kom og se vores børnehus og skole, få en snak med personalet og bestyrelsen og spørg os, hvad vi mener med

**Tryghed og trivsel i leg og læring**

Kl. 16:00: Fælles velkomst v/skoleleder Troels Bergholt og bestyrelsesformand Nis Virenfeldt. Efterfølgende er der mulighed for fremvisning af Overlade Friskole og Børnehus' lokaler og faciliteter.

Overlade Friskole og Børnehus er værter ved en øl/vand samt lidt godt fra grillen.

**Vi glæder os til at byde jer alle velkommen**

**Vuggestue: 0-3 år**

**Friskole: 0.-9. klasse**

**Børnehave: 3-6 år**

**SFO: 0.-3. klasse**



Find os på  
**facebook**

Overlade Friskole og Børnehus • Skolegade 7, Overlade • 9670 Løgstør

